

BIERVLIET

Gelegen in den meest Oostelijken hoek van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen op \pm 6 K.M. afstand van IJzendijke en Hoofdplaat en op \pm 12 K.M. van Philippine.



Willem Beukels, Biervliet, Ned. Herv. Kerk.

Was eertijds een belangrijke handelsstad, doch werd in 1577 door de zee verzwolgen. Werd in later tijd weer opgebouwd als vis-

schersplaats. Omstreeks 1300 vond de toenmalige hier wonende vischer Willem Beukelszoon het haringkaken uit. Deze uitvinding werd belangrijk en zeer voordeelig voor allen, die zich met de vischvangst bezig hielden. Ter zijner eere werd dan ook Willem Beukelszoon vereeuwigd door zijn beeltenis te plaatsen in één van de drie gebrandschilderde ramen van de Nederl. Hervormde Kerk alhier. Deze mooie gebrandschilderde ramen dateeren uit de 16e eeuw en worden, als bezienswaardigheid, nagenoeg door iederen vreemdeling bezichtigd.

In 1556 bracht Karel de V, vanuit Gent, met zijn twee zusters, de Koninginnen van Frankrijk en Hongarije, een bezoek aan het graf van Beukels, waarvan de juiste plaats thans, helaas, niet meer is aan te wijzen.

De Vlaamsche schilder M. Calisch bracht dit Hoog Bezoek aan Biervliet in beeld. De hiervan gemaakte schilderij werd door de familie Van Hattum van Ellewoutsdijk, eenige jaren geleden, aan Biervliet ten geschenke gegeven en is geplaatst in de raadzaal en een bezichtiging ten volle waard.

Thans is Biervliet een landbouw-plaats geworden en is door de vele inpolderingen, die in de laatste eeuwen hebben plaats gehad, nu alleen nog in de verte aan zee gelegen.

De uitgestrektheid bouw- en weiland bedraagt ruim 3000 H.A.

Door zijn mooi beplante dijken en zijn welige korenvelden biedt Biervliet, in den zomer veel-natuurschoon, zoodat zij, die deze plaats een bezoek brengen zich hun reis niet zullen beklagen.

M.

BIERVLIET, Maart 1932.
