

DEEL II

1908 – 2008, 100 jaar familie Tilleman op “Ten Houcke Boven”.

Johannes Tilleman.

Na het overlijden van zijn moeder (Rosalie Herman) in 1892 en van zijn vader Franciscus in 1895 huwden zijn broers en zuster in 1896.

Ook Johannes huwde in datzelfde jaar met Marie van de Vijver uit Sluis en nam de ouderlijke hoeve, genaamd “Het Blauw huus“, over. Deze hoeve ligt naast “Ten Houcke Boven“ in de richting van de Nederlandse grens.

Johannes, in de volksmond Jan genoemd, greep de kans van zijn leven om uit te breiden en nam in oktober 1908 de vrij gekomen pacht op “Ten Houcke Boven“ ook over na Pieter Quataert. Met reeds 4 geboren zonen moest er voor de toekomst gezorgd worden en deze kans liet hij niet liggen. Wat later nam hij ook het burgemeesterschap in Hoeke op zich.

Johannes en Marie woonden in een eerder bouwvallig huis en dus besloten ze om te verhuizen naar de nieuwe pachthoeve. Ik hoor mijn grootvader Camiel nog altijd vertellen dat Gustaaf, toen nog een klein wicht van 1 jaar oud, mee verhuisd werd in de bakwagen tussen de biggen. Henri, toen drie jaar, moest te voet gaan waarbij hij de staart van de dekbeer vast hield. Kwestie van mee te kunnen met de hoop. Camiel liep ook te voet en droeg de koffiekkan mee. Zo had hij tenminste ook iets vast gelijk de anderen.

Op de nieuwe woonst groeide de kroost nog eens met twee kinderen aan zodat ze uiteindelijk met acht waren.

Een overzicht:

JOHANNES TILLEMANN ° Hoeke 06 - 04 - 1867
 † Westkapelle 13 - 09 - 1941 74 jaar

 x 26 - 10 - 1896 te Sluis met

MARIE – CAROLINA VAN DE VIJVERE
 ° Boschkapelle (N) 02 - 05 - 1870
 † Westkapelle 16 - 12 - 1954 84 jaar

Hun kinderen:

- 1 Augusta ° Hoeke 05 - 08 - 1897
 † Lapscheure 09 - 07 - 1982 85 jaar

- 2 Jacobus ° Hoeke 02 - 12 - 1898
 † Brugge 05 - 07 - 1986 87 jaar

- 3 Aimé ° Hoeke 25 - 09 - 1900
 † Hoeke 25 - 09 - 1900

- 4 Irma ° Hoeke 18 - 11 - 1901
 † Brugge 08 - 02 - 1985 83 jaar

- 5 Kamiel ° Hoeke 02 - 11 - 1903
 † Westkapelle 22 - 06 - 2000 97 jaar

- | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|
| - 6 Henri | ° Hoeke 03 - 03 - 1905 | |
| | † Oostduinkerke 26 - 07 - 1991 | 86 jaar |
| - 7 Gustaaf | ° Hoeke 07 - 03 - 1907 | |
| | † Roeselare 11 - 09 - 1993 | 86 jaar |
| - 8 Alice | ° Hoeke 27 - 02 - 1909 | |
| | † Roeselare 21 - 11 - 1989 | 80 jaar |
| - 9 Edward | ° Hoeke 11 - 03 - 1911 | |
| | † Brugge 18 - 06 - 1973 | 62 jaar |



*De familie Jan Tilleman – Van De Vijver in de boomgaard
gefotografeerd door een Duits soldaat in de 1° W.O.*

*V.l.n.r. rechtstaand: Kamiel, Alice, Jacobus, Irma, Augusta, Gustaaf, Henri.
zittend; Jan, Eduard rechtstaand met sigaret in de hand en Marie.*

In de loop van 1902 werd de naaste familie Van De Vijver door een ernstige ziekte getroffen. De Bacteriële darmziekte Tyfus die in de 19° eeuw voor ware epidemieën zorgde overviel ook hen. Door onderling elkaar regelmatig te helpen werd de ziekte overgedragen. Marie in verwachting zijnde van Kamiel had op zich weinig last van de tyfus maar baarde haar zoontje met een waterhoofd. Joannes werd wel heel erg ziek en moest het bed houden. Als gevolg van de gevaarlijke toestand diende de handel in hoeveproducten zoals runderen en granen te gebeuren via tussenpersonen. De Belgische dokter schreef voor Jan een uitsluitend melkregime voor terwijl de Hollandse dokter voornamelijk vlees aan de familie voorschreef. Het doeltreffende antibioticum Peniciline, pas in 1928 ontdekt, was dus nog niet voor handen. De aanbeveling om veel vlees te nuttigen bleek achteraf fataal want in de loop van 1903 stierven de moeder en twee broers van Marie. Echtgenoot Jan herstelde

langzamerhand met de melk en aanverwante producten. Ook zoontje Camiel die het eerste jaar noch groeide noch bloeide evolueerde in goede zin.

Jan en Marie hadden een grote devotie voor de Heilige Gerardus van Majella die toendertijd vereerd werd door zwangere vrouwen om een goede bevalling af te smeken. Uit dank voor zijn genezing en de goede gezondheid van Camiel die uiteindelijk 97 jaar zou worden, schonk Jan een groot beeld van de Heilige Gerardus van Majella aan de kerk van Hoeke. Waar het mogelijk was noemde hij zijn peetkinderen tevens Gerard.

Het aan de kerk geschonken beeld is echter vernield tijdens beschietingen in oktober 1944.

Zo heten: De tweede zoon van Irma Tilleman:

- Gerard Van de Sompele ° Westkapelle 17 - 02 - 1927.

De oudste zoon van Camiel Tilleman:

- Gerard Tilleman ° Hoeke 02 - 11 - 1928.

De oudste zoon van Gustaaf Tilleman:

- Gerard (Geert) Tilleman ° Kaaskerke 19 - 05 - 1936.

Opsmuk van de beste kamer.

In die tijd was er in het woonhuis een "Beste kamer" voorzien om logies aan de eigenaar te kunnen verschaffen. Dit was op meerdere pachthoeven het gebruik. Deze beste kamer werd onder meer tijdens het jachtseizoen benut.

Een schilder uit Brugge kreeg van Jan de opdracht om decoratie op de muren te schilderen. In 1997 kwam de muurschildering zichtbaar na totale verwijdering van het oud behang.



*Muurschildering:
herhalend motief in
bandvorm tegenaan
het plafond.*