

Na de Franse Revolutie...

Magriet De Keyser

In 'Rond de Poldertorens', jg. 23, nr.3 gaf René De Keyser en in 'Rond de Poldertorens', jg.41, nr.2 gaf E.H.Jan Lavaert een relaas van de ondergedoken priesters in onze streek tijdens de Franse revolutie. Sommige parochianen loofden hun beëdigde pastoor omdat hij zodoende bij hen bleef, hun kinderen doopte en de stervende bijstond. Dit was voor de onbeëdigde priester zeer moeilijk of door hun verbanning onmogelijk.

Er stelde zich een groot probleem om beide groepen van geestelijken tot een vreedvolle overeenkomst te brengen. Langs beide zijden werden gezanten naar de pauselijke onderhandelaar te Parijs gezonden. Kardinaal Caprara, pauselijk legaat in de Franse hoofstad, werd opgedragen de pauselijke beslissing mee te delen aan de bisschoppen van de Zuidelijke Nederlanden. Dit gebeurde bij schrijven van 2 december 1801⁷⁹.

Een dergelijk mandement mochten we onlangs ontdekken in het kerkarchief van Oostkerke.

⁷⁹ Het Bisdom Brugge, L.Perneel.