

Een laatste groet...

Al dienend Heer
Als Heer in dienst
E.H. J. Lavaert

Eergisteren hebben we de kring gesticht...
Gisteren ging de voorzitter van ons heen...
Wij allen waren zo sterk met hem verbonden dat we het nog steeds zijn in het tijdeloze.

Op 20 juni stonden we allen, erevoorzitter, voorzitter, bestuursleden en redactie met hun dames en enkele zelfs met hun kinderen en kleinkinderen, want wij willen zijn geest doorgeven, aan zijn graf. Wij willen zijn woorden koesteren en bewaren.

Daarom hebben wij dit nummer aan René gewijd, met de laatste noten die hij schreef, de laatste woorden die hij sprak. Ze lagen hier en daar tussen zijn nagelaten papieren en al sloeg hij ze zelf niet hoog genoeg aan om ze meteen te publiceren, wij willen er geen letter van laten verloren gaan.

Ze spreken van dit hoekje van Vlaanderen dat hij lief had, vaak geschonden, met zorg hersteld, sommige dingen teloor gegaan ...
Dit was zijn dorp, zijn streek, zijn land...
Daar leefde hij en daar leefde hij voor...

Als we straks de veerstigste jaargang van Rond de Poldertorens zullen uitgeven, zal hij er met vreugde kunnen over praten met Guthago, Blasius en Kwinten...
Hij is nog bij ons...

Bestuur en redactie