

MEDEDELINGEN

EN

VERSLAGEN

1. Over Muurankers op St.-Anna-ter-Muiden.

Van Baron de Meester de Betzenbrouck, sedert het ontstaan van de Kring een gewaardeerd midelid van Sint-Guthago, ontvingen we een interessante mededeling.

Baron de Meester de Betzenbrouck, die een buitenverblijf heeft op Sint-Anna-ter-Muiden, zag een merkwaardig verschil in de aldaar gebruikte muurankers: vele van die muurankers zijn voorzien van een smidsteken, dat blijkbaar verschilt naar gelang die ankers gemaakt werden door een katolieke ofwel door een protestantse smid.

Op ankers gemaakt door een katolieke smid, een genaamde heer Grosman bijvoorbeeld, is veelal een St.-Andrieskruis ingekapt op beide uiteinden, of in het midden, ofnog op beide uiteinden én in het midden. Het ingekapte smidsteken

ziet er dan zo uit:



Op ankers gemaakt door een protestantse smid, zoals bijvoorbeeld de heer De Potter, is het St.-Andrieskruis vervangen door een ingekerfde schuine baar. Het ingekerfde

smidsteken ziet er dan zo uit:



In menig oud gebouw, zegt Baron de Meester, dragen hier op Sint-Anna de muurankers die smidstekens, ja zelfs dikwijls die twee verschillende tekens in 't zelfde gebouw.

Baron de Meester de Betzenbrouck vraagt of soms iemand onder onze Lezers weet sedert hoelang dit gebruik reeds zou bestaan en of dit gebruik zou kunnen teruggaan tot bij het opkomen van het Protestantisme.

R. D. K.

& & & &

2. Bezoek aan de Haven van Zeebrugge.

Dat de leden van de Heemkring Sint-Guthago evenveel belangstelling hebben voor het heden als voor het verleden, alsook voor de toekomst van de Zwinstreek, moge blijken uit de talrijke opkomst voor het havenbezoek op zondag 22 oktober 1985.

Een afspraak maken te Zeebrugge is heden ten dage, met de opeenvolgende snelle en en talrijke veranderingen, geen gemakkelijke opgave. Zo bleek de verzamelplaats bij het Zeestation op de havendam, een klein misverstand, dat snel werd opgelost door de ijverige inzet van bestuurslid Albert De Keyser die de ijzige westerwind trotseerde om de juiste plaats van bijeenkomst mede te delen, alsook door de heer L. Vande Kerkhove, adviseur bij het havenbestuur en lid van Onze Kring, die voor deze namiddag onze gastheer en gids was.

De honderd ingeschreven leden werden verwelkomd in het nieuwe moderne bedieningsgebouw van de Pierre Vandammesluis. Na een inleiding over de ontwikkeling van de havenwerken, en een documentaire film, werden vanop het terras de reeds uitgevoerde werken én het landschap in ogenschouw genomen.

Daarna begon het eigenlijke bezoek met twee bussen en gidsen, ons gratis ter beschikking gestel door de heer F. Traen, voorzitter van de MBZ. De tocht ging eerst door de werkhaven naar de in opbouw zijnde LNG-terminals. Van daaruit hadden we enerzijds een prachtig zicht op de kuststreek van Knokke-Heist en anderzijds op de in uitvoering zijnde oostelijke havendam. Vervolgens bezochten we de achterhaven en de noordelijke insteeddok.