

LIBER AMICORUM

René DE KEYSER

Uitgave
Heemkring Sint-Guthago
Oostkerke
1985



Handelingen van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis

”SINT-GUTHAGO”

voor de Ambachten van Dudzele, Oostkerke, Lissewege en Moerkerke
(de vroegere parochies Damme, Dudzele, Heist, Hoeke, Knokke, Koolkerke, Lapscheure,
Lissewege, Moerkerke, Oostkerke, Ramskapelle, Sint-Anna-ter-Muiden,
Sint-Katarina-Damme, Westkapelle)

LID VAN HET WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE

Speciale uitgave

INHOUD

Yves Parmentier	Voorwoord	5
Jos Rau	Biografie	7
Germain Vandepitte	Bibliografie	9
Karel Aernoudts	De overstromingen in de Zwinstreek, 1944	13
Johan Ballegeer	Jean Parmentier, Schilder van de Stilte	17
lic. Maurits Coornaert	Een Overzicht van de Molens in het Noordvrije	43
Leopold Danneels	Het legendarisch Luizengevecht te Dudzele	79
P.E. de Brock	Het Kasteel te Sluis	85
Albert de Keyzer	De Versterkingen van Damme in de 16e eeuw	89
dr. Antoon de Smet	Iets over de Geleerdenkring van en in Verband met het „Hof van Watervliet“ te Brugge in de 16e eeuw. Belangstelling voor Geografie en Cartografie	101
drs. Noël Geirnaert	Willem van Oostkerke en Egidius van Bredene. Een originele Oorkonde (1228) opnieuw opgedoken	105
dra. B. Hillewaert	Verdwenen Bewoning te Michem	109
Antoon Lowyck	Nikolaas de Roovere, laatste Duinheer en de Bezittingen van ter Doest	123
Albert Schouteet	Jan de Beaufermé, pastoor van Oostkerke, 1616-1620	131
drs. Fons Theerens	„Glaasje op ...“ te Brugge (1750-1850)	133
Luc Troffaes	Bierologie in Brugge	141
Jozef van den Heuvel	Moerkerke: parochie en priesters	145
Germain Vandepitte	Doodslag te Westkapelle. 1780	161
Dirk van der Bouwhede	Het Protestantisme in de Zwinstreek tijdens de 16e eeuw	177
dr. A. Vandewalle	De Veerschuit Brugge - St.-Donaas in 1648 en de volgende jaren	201

VOORWOORD

Elke vereniging die zichzelf respecteert, schenkt zijn voorzitter-stichter bij zijn „op rust“ gaan en vriendenboek of Liber Amicorum.

Daar is de Heemkundige Kring Sint-Guthago een paar jaar te laat mee om de eenvoudige reden, dat onze voorzitter naar het woord van Marnix van St.-Aldegonde in zijn blazoen „Repos ailleurs“ of rust is elders heeft geschreven.

Een gevoel van bewondering en dankbaarheid welt in ons op, als we die kwarteeuw geschiedenis van onze heemkundige kring overschouwen.

Onder de zachte leiding van onze vriend René is heel wat losgemaakt. Wij stapten aan zijn hand van legende naar geschiedenis. Wat hij in „Rond de Poldertorens“ publiceerde, liet publiceren of deed publiceren, kreeg niet alleen waarderende aandacht in de Zwinstreek, maar in heel Vlaanderen, ja, zelfs tot in Nederland. In de universiteiten toetsten beroepshistorici de ontdekkingen, hypothesen en meningen van René aan de hunne.

Met talrijke voordrachten en wandelingen leerde hij zijn volk met een verwonderde blik naar onze polders kijken overhangen met de mist der geschiedenis.

Dit is een doctoraat cum laude en honoris causa dat wij zijn vrienden hem verlenen.

Ad multos annos, René!

*Yves Parmentier
Erevoorzitter St.-Guthago*