

het onzevader van de dronkaard.

Ons medelid, Mejuffrouw Dierickx Visschers uit Damme, bezorgde ons de tekst van een onzevader van de dronkaars. Dit stukje folklore werd opgetekend door Elisa Willaert, geboren te Lissewege op 7 februari 1871. Haar broer Karel Willaert werd later kantonnier op de Siphon te Oostkerke; en haar zuster Herminie huwde met Frans Callewaert, de vader van ons medelid Jan Callewaert uit de beroemde restaurant "De Siphon".

Elisa vierde haar honderdste verjaardag in het rustoord te Damme en over die viering verscheen van de hand van Mr. Paul Vandenberghe een bijdrage in "Rond de Poldertorens" jaarg. 13 nr 2, juni 1971. En hier volgt dan dit onzevader, zoals Lisa Willaert het neerschreef.

Onze vader die in de herbergen zijt,
 Geheiligd zij den bitteren en den klaren,
 Laat ons toekomen den genever,
 Geef ons heden onzen dagelijkschen druppel,
 En vergeef ons alle schulden die
 wij in d'herbergen staan hebben,
 En leid ons niet in de kroegjes,
 Maar verlos ons van elle leege glazen. Amen.

R.D.K.