

MEDELEVEN MET ONZE KRINGFAMILIE

Ons zeer actief Medelid Dhr. Willy Wintein trad in het huwelijk met Mej. Cecile de Clerck. We hebben ons allen met hen verheugd en wensen Mijnheer en Mevrouw Wintein-de Clerck een lange en gelukkige beleving van hun jonge liefde. Wij hopen hen samen nog dikwijls op onze vergaderingen aanwezig te zien. Nu zal het zeker dubbel goed gaan om bijdragen te schrijven voor "Rond de Poldertorens". Goed heil!

Brugge, de 28 maart 1967.

~~~~~

En van ons verstaafwonende Lid, Dr. Hist. de Graaf ontvingen wij volgende kennisgeving:

Tot onze grote blijdschap schonk God ons een welgeschapen dochter en zusje, dat wij **C h r i s t i n e** **W i l h e l m i n a** **A s t r i d** noemen.  
J.H.G. de Graaf

A.C.W. de Graaf-Berg  
Gerard

Enschede, 3 december 1966

Zijn dat geen drie "koninklijke" namen? Wat moet daar uit groeien? Al het allerliefste en allerbeste dat wij, Kringsleden, met hen daarvoor dromen kunnen!

~~~~~

De Heer en Mevrouw R.L. Dewulf-Heus, uit Groeninge 37, te Brugge deden het even goed: Hier Marleen, 'k ben niet meer alleen. Ik kreeg een zusje bij, hoeveel nog in onze rij? Hier heet het zusje **G o e d h a r t** **A n n e l i e s** **M a r t i n a**. Wat kunnen wij beter doen **dan** ons aansluiten bij deze mooie wensnaam. En U moogt er zeker van zijn: uit Groeninge komt het allerbeste. (ik werd geboren in nr 31!-N.v.d.R.)

Brugge, 17 januari 1967.

~~~~~

Mijnheer en Mevrouw Marcel Casteleyn-Neyt, hadden een heel ander bericht voor ons, maar dat hen zeker even gelukkig heeft gemaakt. Hun zoon Bob werd op 2 februari 1967 tot Priester gewijd.

Ook met gans deze schone familie wil onze Kring zich verenigen om met hen God te danken om deze uitverkiezing en Hem te bidden opdat de jonge Priester zijn taak voortreffelijk vervulle in onze openbloeiende Kerkgemeenschap.

~~~~~

Het nummer van "Rond de Poldertorens" over Dudzele werd een echt succes. De redactie zat met de handen in de "dunne" haren: er werden 450 nummers verstuurd.

Ondertussen is de Ledenlijst aangegroeid tot bij de 300!!

~~~~~

IN MEMORIAM

Helaas er zijn ook droevige gebeurtenissen in ons leven. En wij moeten U met oprechte ontroering mededelen dat ons een ware vriend is ontvallen. Dhr. J.P.A. van Catz is op 1 februari 1967 overleden. Van het eerste jaar af is hij tot onze Heemkundige Kring toegetreden en tot heel kort voor zijn afsterven (in januari was hij nog op de vergadering aanwezig), was hij een werkelijk enthousiast Lid. Hoewel zelf afkomstig uit Gouda, had hij van zohaast hij te St-Anna-ter-Muiden was komen wonen, onze streek tussen Zee en Zwin lief gekregen. Negen jaar lang was hij een der meest getrouwe Leden van St-Guthago en hij was voor ons allen een zeer graaggeziene gezelschap geworden.

Hij heeft Sint-Anna helpen mooi maken. Mijnheer van Catz was een ingoed mens, en zijn ongeunstelste belangstelling bracht warmte in ons hart. Wij zullen hem missen. Persoonlijk doet zijn overlijden ons veel leed. Wij hebben Mevrouw van Catz in uw aller naam ons medeleven uitgedrukt in het groot verdriet dat haar treft bij dit zo onverwachte heengaan van haar dierbare man. Maar wij willen het in "Rond de Poldertorens" herhalen. Mijnheer van Catz moet in de annalen van de St-Guthagokring als een der beste vrienden van het eerste uur opgeschreven blijven.

Broeder Gaëtan.

% % % % % % % % % % %

=====

==  
== K O R T E   V E R S L A G E N   ==  
==

=====

1. K n o k k e , 11 december 1966.

Wij waren te gast in het St-Bernardusinstituut. Daar heeft onze Voorzitter dhr. Rene De Keyser voor een 50 tal aanwezigen, medegedeeld de stand van zijn onderzoek naar de vroegere en de hedendaagse bebossing binnen ons werklterrein.

De bebossing vroeger, zowel als nu, is altijd van overwegend belang, zowel wat betreft het uitzicht als voor de ekonomie van de streek. In feite kwam tot voor een paar eeuwen alleen loofhout voor. Een vroege vermelding van naaldhout, zijn de 7 sparren op het kerkhof te Oostkerke geplant omstreeks 1770. Onder het loofhout kwamen voor: opgaande wilgen, knotwilgen, abelen, eiken, essen en olmen. Talrijke boomgaarden, dikwijls aangeduid met een eigen naam, en omringd door doornhagen, leverden inlands fruit: appelen, peren, pruimen, noten en zelfs kersen; ook druiven en moebeziën. Echte bessen kwamen meer voor in de streek van Moerkerke.

De bebossing was dicht vóór 1485/90. Daarna volgde een achteruitgang weer gevolgd door een toeneming tot omstreeks 1584. Tengevolge van overstro-