

toe zijn er enkel bewijzen, dat de oude dorpskerk gebouwd werd achter de Even-dijk, op de plaats waar nu het oude kerkhof is (12). Deze kerk werd afgebroken rond de jaren 1875.

B r o n n e n :

1. De Oorsprong der Vlaamse Kustvlakte, door Ir J.E. De Langhe, Knokke 1939, blz 85 - 86 - 123.
2. Woordenboek Karel De Flou, deel V, kol 753.
3. Rond de Poldertorens, afl 2 juli 1959, blz 6, Rene De Keyser en Joh. Ballegeer.
Dit is West-Vlaander, uitg. Flandria, Blz 505, door M. Van Coppenolle.
4. Recueil des Chartes du Prieuré de St. Bertin à Poperinghe et de ses Dépendances à Bas-Warneton, ét. F.H. D'Hoop, Bruges 1870. Publié par la Soc Emul blz 50 nr 51.
5. Les Chartes de St. Bertin, 1886, door E. H. Daniel Haigneré, blz 270 nr 620 Deel I.
6. Idem 5, blz 311 nr 710 Deel I.
7. Idem 4, blz 69 nr 71.
8. Idem 4, blz 71 nr 72; blz 73 nr 73.
Idem 5, blz 16 nr 897 Deel II.
9. Idem 5, Deel II, blz 58 nr 1007.
10. Idem 4, blz 193 nr 149.
11. Idem 2, Deel V kol 761.
12. Idem 1, blz 124 en 130.



M E D E D E L I N G E N

1. IN MEMORIAM MEESTER RICHARD SCHUTYSER.

Op 7 oktober 1961 overleed te St-Andries de heer Richard Schutyser. Meester Schutyser is schoolhoofd geweest te Oostkerke vanaf 1 december 1915 tot zijn op pensioenstelling de 1 april 1945. Hierin was één onderbreking wegens ziekte, van 23 juni 1942 tot 1 september 1944.

Hij werd geboren te Oostkamp op 16 februari 1891 als jongste zoon uit een onderwijzersfamilie; ook zijn vader was schoolhoofd. De Meester behaalde zijn diploma te Torhout op 30 juli 1910. Hij behaalde het bijzonder diploma "Handenarbeid op de Lagere School" te Gent op 27 april 1914, en deed dienst in de Lagere Aangenomen School te St-Andries als vast benoemd leraar, van 18 september 1910 tot 30 november 1915.

In deze periode trad hij op 1 mei 1914 te St-Andries in het huwelijk met

Mejuffrouw Malvina Jonckheere.

De Heemkundige Kring Sint-Guthago wil zijn gedachtenis in ere houden omdat, langs de Voorzitter om, de Meester veel heeft bijgedragen tot het ontstaan van deze Kring.

De belangstelling van Meester Schutyser voor de streekgeschiedenis werd in het bijzonder aangewakkerd door Z. E. H. Willems, toen pastoor te Oostkerke. Alhoewel Z. E. H. Willems nooit iets publiceerde, was hij op de hoogte van de inhoud van het kerkarchief. Meester Schutyser had veel bijgedragen tot de redding van dit archief, wanneer gedurende de oorlog 14-18 op Oostkerke in bijna alle huizen Duitsers ingekwartierd lagen.

Met het eeuwfeest van België in 1930, gaf de Meester op eigen initiatief een reeks van 12 aanzichtkaarten van Oostkerke uit, die door veel toevallige bezoekers van het dorp gretig gekocht werden, maar nu helaas uitgeput zijn.

Wanneer steller van dit "in memoriam" in 1939 in dienst trad op het kasteel en belang begon te stellen in de geschiedenis er van, vond hij in de Meester een toegewijde raadgever. Er werd verder gezocht en er werden plannen gesmeed. De wankele gezondheidstoestand van Mr Schutyser, de ramp van 1944 die Oostkerke verwoestte, en het op rust gaan van de Meester naar St-Andries, waren er oorzaak van dat het voorlopig bij plannen bleef.

Eerst zou Z. E. Br. Caëtan in Westkapelle die voordracht geven over de nieuwste gegevens betreffende de ontstaansgeschiedenis van de strek te noorden van Brugge. Ook de historische stoet die te Oostkerke uitging ter gelegenheid van het in gebruiknemen van de herbouwde kerk te Oostkerke bracht het zijne bij. Van doorslaand belang was de ledige Davidsfondskas die terug nieuw leven werd ingeblazen door de vrijwillige giften bij twee bezoeken aan het Kasteel, waarbij ook Dhr. Willy Theerens aanwezig was. Eindelijk zou Z. E. H. Lowyck de beslissende stoot geven en de Heemkundige Kring in het leven roepen, wiens eerste werk het geweest is, het 8e eeuwfeest van de heiligverklaring van Sint Guthago te vieren. Jammer genoeg stond de jonge Kring daarvoor alleen.

Intussen volgde Meester Schutyser de ontwikkeling van de Kring met grote belangstelling. Gaarne had hij de oude liefhebberij hernomen, maar de gezondheid wilde niet mede en liet de verplaatsingen niet toe.

Enmaal op rust te St-Andries, zou hij nog het ambt van schatbewaarder van de kerkfabriek met zoveel ijver vervullen dat Mgr. de Bisschop hem daarvoor het Gouden Kruis van St Donatianus schonk. Wat de Meester deed, dat deed hij goed.

Is het hem niet mogelijk geweest rechtstreeks aan de St-Guthagokring mede te werken, toch moge zijn gedachtenis bij ons in ere blijven omdat hij lang voor het ontstaan van die Kring, er de grondslag hielp voor leggen.

God gedenke zijn ziele.

R. De Keyser

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. DE TELEGRAAFDIENST BRUGGE - KNOKKE. 1854-1859.

150-152

De telegraafdienst werd voor het eerst in België ingevoerd in 1851. De wet van 4 juni 1850 besloot enkele telegraaflijnen aan te leggen langs de staatspoorwegen. Deze lijnen waren niet bestemd voor de dienst der spoorwegen, waarvan het verkeer toen niet belangrijker was dan dit van de buurtspoorwegen of stoomtrams rond 1930. De telegraaf was bestemd voor de gewone staatsdiensten en ook voor de particulieren.

Een wet van 1 maart 1851 liet aan de Minister van Openbare Werken toe een voorlopig tarief vast te stellen voor de telegrafische verbindingen, in afwach-