

6. HULDIGING VAN BURGEMEESTER D'HOORE TE KNOKKE.

Meer dan die drie papierkes die ik hier voor me liggen heb, weet ik er ook niet over. Maar volgens het eerste "document" is "Mijnheer Theophile D'Hoore, Burgemeester van Knokke" op 29 september 1909 gedecoreerd en heeft men heel de gemeente van toen erbij betrokken: men wilde er iets schoons van maken!

Vooraf is men rondgegaan met een lijst naar de notabelen van de plaats opdat die zouden intekenen voor het "banquet bij Leo Tavernier". Op die intekelijst wordt eerst gewezen op de plicht van de Knokkenaars t.o.v. de burgemeester: "Men wordt verzocht er zoo talrijk mogelijk tegenwoordig te zijn" en als aanlok-middel staat er onmiddellijk onder; "aan vijf f de man prachtig gerecht met eene halve flesch wijn".

Daaronder tekenden eigenhandig 41 personen in. De lijst werd dan door het comitee zelf aangevuld met de genodigden; zo waren er 56 aanzittenden:

Burgemeester D'Hoore; Cyriel, Aimé, Hectoer en Firmin, zijn zoons; Edmond, Jules en Leon, zijn broers; Pastoor Ronse, Onderpastoor Desmet, kerkmeesters: E. Claeys, L. De Vos, L. Bonte en E. Stroo; P. Vermeire, schepen en de gemeenteraadsleden D. RYckaert, L. Baeyens, J. Loey, J. Vanhoutte en E. Dhooge; Mestdagh, armenmeester en L. Dubois gemeentesekretaris; L. Van Steene hoofdonderwijzer, L. Van Steene en F. Decuyper onderwijzers; L. Maertens, disontvanger; A. Baervoets, bevelhebber v. d. pompiers en E. Kimpe, luit-pompier; De Bruecker en Jacobs, veldwachters; J. In-coul, politieagent. Verder, zonder aanduiding van functie of beroep: C. Dombrecht, J. Kops, L. Deklerck, M. Cosyn, Fr. Duysburgh, E. Verheye, Ch. Gysel, P. Jacobs, J. Lambrecht, E. Mergaert, S. Vandermarcke, E. Lievens, E. De Backer, P. Degroote, E. Jacobs, J. Van de Velde, V. Coussens, K. Lievens, C. Verlinde, J. Fincent, H. Meysman, J. Van Assel, A. Van Hoorickx.

Hoe verliep die plechtigheid? Gelukkig kan een tweede papierke, dat precies werd volgeschreven in telegramstijl, ons hierover inlichten:

Te 11 uur was er een "vergadering in het stadhuis" voor de "kerkraad, gemeentebestuur, familie van de burgemeester en uitgenodigden". Hier had de officiële huldiging plaats: "Aanspraak van E.H. Pastoor die in naam van den kerkraad het erekruis den burgemeester een verklein erekruis overhandigt, en hem in naam der Overheid zijn erekruis aanvest. Kinderen der Katholieke school komen bloemen en heilwenschen aanbieden: 4 knechten en 4 meisjes". (Heel klein werd er als nota bijgeschreven: "De andere scholen hadden er niet opgedacht") "Aanspraak van den sekretaris Dubois. Den wijn wordt geofferd". Hiermede eindigt de plechtigheid op het stadhuis.

Te 11 3/4 begint een grootse optocht. Oorlogsmonumenten had men nog niet, maar toch vindt men een oplossing: "Samen trekt men naar zee en drinkt hier en daar eenen porto".

Daarna komt de hoofdschotel van de dag: "te 1 ure: Prachtig banquet bij Leo Tavernier". Over hetgeen de inwendige mens versterkte - ik denk dat het stilaan tijd werd - licht ons het derde papierke in nl. de spijskaart:

KNOCKE-SUR-MER / GRAND HOTEL DU CYGNE / L. TAVERNIER-GENBRUGGE / MENU
Potage tomates : Bouchées à la reine / Turbot / Sauce Hollandaise / Pommes nature / Filet de Boeuf jardinière / Poulets de Bruxelles / Poires au vin / Dessert / Fruits.

Tijdens dit banket werd het glas nog eens geheven voor "den heildronk van E.H. Pastoor aan den Burgemeester en offer van zijn prachtig groot portret" en "den heildronk van den sekretaris". Na een antwoord van de burgemeester, vermelden de nota's van onze reporter: "Heildronken volgen nog aan E. H. Pastoor - Gemoedelijk schoon feest. Binst het banket serenade. 'sAvonds fakeltocht".
(uit het Kerkarchief Knokke)

Br. Filip.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

7. EEN NIEUWE GEBUUR.

Onder het impuls van de heer Ch. J. A. Bukkens - die er ons reeds over sprak bij het bezoek van onze Kring aan Sluis - werd voor de westhoek van Zeeuws-Vlaanderen (Sluis - Aardenburg - Oostburg) een nieuwe Kring voor Heemkunde en Geschiedenis opgericht. Dat de heer Gouverneur Casembroodt een van de eersten was om zich als Lid aan te melden, stemt hoopvol. Wij wensen onze Nieuwe Gebuur goed heil en ... vruchtbare samenwerking!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§