

Veldwachter Omer Paridaen (1921 – 1989)



Dankbare herinnering aan
de heer Omer PARIDAEN
echtgenoot van mevrouw Yvonne AERNOUT

geboren te Moerkerke op 20 maart 1921 en
godvruchtig overleden in het A.Z. O.L.vrouw
ter Linden te Knokke-Heist op 13 juli 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

ERE-VELDWACHTER.
OUDSTRIJDER 1940-1945.

De families
PARIDAEN, AERNOUT,
JOORIS en BIENSTMAN

danken U voor de blijken van
medeleven en voor Uw gebed.

rouwleiding en druk amys.

Wij wisten dat zijn leven moest eindigen, dat wij hem zouden verliezen. Zijn lichaam was al lang aan het afscheid nemen. Hij was verzwakt, en helemaal op. Toch is hij helder van geest gebleven tot het laatste moment. - Wat is er allemaal door zijn hoofd gegaan in die laatste tien jaar? Zijn beroep, met alles wat het had meegebracht? De mensen die hij gekend had? Mensen met fouten, mensen die goed waren? Zijn gezin? Zijn jeugdijaren? De vele ervaringen? Het spijt ons dat wij hem de allerlaatste dagen niet meer konden thuis houden. Het was echt niet mogelijk. En hij scheen het begrepen te hebben. Zo is het afscheid nemen nog geleidelijker gegaan. God onze Heer in al die jaren bent U aanwezig geweest voor hem. Hij heeft U erkent als de Heer. Nu willen wij zijn leven aanbieden, zoals het was: met alle gaven en fouten, met alle zoeken en vinden. Wij danken U voor alles wat hij betekend heeft, en vragen: neem het op in Uw blijvende liefde, omdat U voor Uw mensen goed en barmhartig bent.



KAISERLICHE KOMMANDANTUR HEIST - WO1

Eddy Lambrecht

Heist was één van de gemeenten in het Duitse Marinegebied waar door de bezetter een Kommandantur werd gevestigd.

De Ortskommandant moest ervoor zorgen dat de Duitse wetten en reglementen nageleefd werden, zowel door de Duitse militairen als door de lokale bevolking. Hij stond boven de lokale burgemeester en was in feite de nieuwe administratieve overheid.

Daardoor had hij ook toegang tot de bevolkingsregisters, zodat hij goed wist wie waar woonde in zijn ambtsgebied. Hij was op de hoogte van het aantal weerbare mannen onder de burgers, wat handig zou zijn bij de opeisingen voor verplichte arbeid aan Duitse versterkingen in en buiten de gemeente. Burgemeester en gemeenteraad bleven in dienst als schakel met de lokale bevolking.

De Ortskommandant was ook verantwoordelijk voor de inkwartieringen van Duitse soldaten, de rust en orde in de gemeente, voor dit laatste kon hij ook beroep doen op de lokale (ongewapende) politie.

Wij konden de namen achterhalen van enkele van de Ortskommandanten te Heist.

BOECLER Albert, Korvettenkapitän, °8/1/1866, Ortskdt feb 1915 - juni 1915.

NEUDECK Martin, Kapitänleutnant der Reserve, °6/5/1870, Ortskdt november 1914 - januari 1915.

SCHWARZAUER Emil, Kapitänleutnant der Reserve, °12/8/1873, Ortskdt augustus 1916 - september 1917.



Het personeel van de Kommandantur Heist gekiekt voor de Kommandantur die gevestigd was in het Hotel du Kursaal, in het midden staat een onbekende Ortskommandant in veldgrijs uniform. (Groot formaat foto genomen door de fotograaf Georges Triebels uit Heist.)



Stempel Kommandantur Heyst am Meer met adelaar van de keizerlijke marine.



Vereenvoudigde stempel Kommandantur Heist am Meer.



Deze militairen van het landleger en de marine lieten zich in januari 1915 fotograferen in een studio in Heist onder het motto van 'een uitstapje naar London'. Het zou zoals in WO2 een onvervulde hartenwens blijven.

Op aanplakbiljetten liet de Kommandantur van Heist weten waar de Duitse militairen terecht konden voor ontspanning:

Marineheim: Nicolas Mengéstraat 12-14, met lees- en biljartlokaal.

Bucherei: Lievevrouwstraat nr. 8, met lees- en schrijflokaal.

Uitlenen van boeken, tijdschriften en muziekstukken.

Kriegerheim: Stationsplein nr.4. Dranken, ruimte voor lezen, schrijven en biljarten.

Toegelaten voor officieren en manschappen.



Duitse eenheden die tijdelijk op rust lagen te Heist of op doortocht waren, werden kantooruimtes ter Beschikking gesteld. Hier in de Nicolas Mengélaan nr. 17.

Foto's archief Eddy Lambrecht.