

Pierre Vantorre heeft ons voor goed verlaten...



Op 4 december 2016 overleed Pierre Vantorre in het rusthuis avondrust in Varsenare op 94-jarige leeftijd.

Pierre werkte zijn leven lang aan de gemeente waar hij zich op diverse vlakken zeer nuttig maakte. Vooral in de periode van de fusie was hij de trouwe medewerker van secretaris Gobert om alles organisatorisch op punt te zetten. Hij "versleet" vier burgemeesters en was ook een zeer geëngageerd persoon.

Na de gezondheidsproblemen van zijn vrouw Mariette werd hij de nieuwe man in huis lang voor ze die term uitgevonden hadden.



Samen met zijn zoon Danny (onze eerste secretaris) stond hij ook aan de wieg van Heyst Leeft. De eerste jaren schreef hij menig artikel in ons tijdschrift, zorgde hij voor leuke jaaroverzichten op een "Avondje Heyst" en was hij ook de conferencier tijdens de vele gesprekken met bijzondere Heistenaars.

Wij zijn Pierre dankbaar voor al het goede wat hij deed voor de gemeenschap en bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Pierre in actie tijdens een Avondje Heyst

Tijdens de oorlog kon je gemakkelijk vermageren met je rantsoentje

Voor wie nu vertwijfeld zit te kijken naar een overvolle frigo of keukenkast en toch wil afslanken vonden we een artikel terug in Het Nieuwsblad van 1974. Het beschrijft de rantsoenering in 1945 (periode 17 maart tot 15 april).

Ieder volwassen persoon had recht op 400 gr margarine, 100 gr rundsvet, 100 gr groene koffie en 50 gr chocolade. In die maand tijd moest je het doen met 10,50 kg brood of 7,80 kg meel. Suiker 1 kg per maand. Eierpoeder was schaars en beperkt tot 140 gr. Het vlees was zeer schaars en men kon slechts 25 gr per dag krijgen. De maaltijd moest aangevuld worden met aardappelen waarvan je 9 kg per maand mocht ontvangen. Na 15 juni verbeterde de toestand.

Twee opmerkingen: alle hoeveelheden zijn per persoon en op de zwarte markt kon je tegen woekerprijzen heel wat versieren.

(zie ook dagboek Torten Goetinck)