

## Bart Peeters en Heist-aan-zee



Nog nooit hoorde men Heist zoveel op de radio als de jongste weken en dat alles dank zij Bart Peeters.

HEYST LEEFT nam dan ook met de zanger contact op om hem te feliciteren met dit prachtig liedje en vooral om hem te danken voor de vermelding van Heist-aan-zee.

De naam van onze badplaats Heist kwam sinds de fusie (1971) inderdaad in de verdrinking. Velen hebben het alleen over Knokke...

In het verleden heeft onze heemkring regelmatig de aandacht gevestigd op onze naam Heist, denk maar recent nog aan het incident met De Lijn over de watertoren Knokke (is gelukkig nu in orde).

Met zijn liedje onderschrijft Bart Peeters wellicht zonder het te weten de doelstelling van Heyst Leeft om het Heistse volkseigen te bewaren en dat begint inderdaad met de naam.

Met dit liedje zingt Bart Peeters over zijn vakantie in Heist en maakt hij meteen ook een zeer gewaardeerde publiciteit voor Heist.

Als dank daarvoor biedt de heemkring Bart en zijn echtgenote een etentje aan in het beste restaurant van Heist-aan-zee !

*Toen ik nog boeken las en fietste op de dijk*

*Dacht ik dat geluk content zijn was en verder geen gezeik*

*We speelden frisbee in de zee en vroegen nooit waarom*

*Pinokkio was ook verbaasd toen hij in de walvis zwom*

*En de meeuwen meeuwen sta-a-tig de golven golfd en naar het strand*

*En nonkel Luk zwom regelma-a-tig over en weer naar Engeland*

*Toen we Luikse wafels aten onlangs in Heist-aan-zee  
De kinderen in zo'n gocart zaten bejaarden ramden met de wind mee  
En de zee haar grijze zelf was dacht ik dat is het dat is af  
Waarna de jongste in haar broek deed en de oudste overgaf*

*En de meeuwen meeuwden....*

**Bart Peeters**

*Noteer aub*

**In het museum Sincfala te Heist**

## Tentoonstelling 125 jaar tram

**Van 26 juni tot en met 14 november**

### **Albasten huwelijk in Heist**

#### **Proficiat aan Theophiel De Groote en Simonne Debuck**

Op 3 mei 1935 traden Theophiel De Groote en Simonne Debuck in het huwelijk dat gezegend werd met vier kinderen, zeven kleinkinderen, elf achterkleinkinderen en één achter achterkleinkind !

Theophiel werd geboren op 3 juli 1895 en telde twaalf broers en zussen. Hij ging naar de gemeenteschool en daarna naar de IBIS.

In 1929 studeerde hij af en met 91% behaalde hij het diploma van leerling-schipper. Hij werd de jongste schipper ooit.

In 1937 koopt het gezin een eigen vaartuig de H42 Pharailde maar drie jaar later breekt de oorlog uit...