

Heist tijdens de oorlog

Ronny Engelrelst

Soms vraagt men zich wel eens af: hoe was het leven tijdens de oorlog? Wat deden de mensen?

We brengen u het verhaal van een ploeg mensen die werkten bij de nv Hanssens uit de Onderwijsstraat.

Deze firma werd ook opgevorderd door de Duitse bezetter en wel voor een zeer specifieke opdracht: het camoufleren van de bunkers door ze te schilderen en er gevels van huizen van te maken...

Dit gebeurde in de periode 1942 – 1944.

De Heistse “schilders” reden met de tram tot aan de draaibrug (tussen Sluis en Oostburg) en legden dan het laatste stuk van het parcours te voet af.

Op onderstaande foto zien we dergelijke beschilderde bunker zodat men echt de indruk had dat het over een gewoon burgerhuis ging.

Alles werd in het rood geschilderd en dan werden er witte lijnen geschilderd met verticale onderbrekingen om de voegen na te bootsen.

Ook de vensters en de deuren waren “schilderijtjes”. In geleerde termen zou men spreken van een “trompe l’oeil”.



Jules Engelrelst, de Spanjaard en de Brusselaar poseren voor hun “kunstwerk” in de omgeving van Oostburg.

Maar naast werken amuseerden de mensen zich ook.

Zo was er een voetbalploegje met heel wat bekende, maar helaas ook heel wat onbekende Heistenaars.

Bekijk deze foto eens goed en misschien kun je ons helpen om de onbekenden te identificeren ?

Waarvoor nu al onze dank.



Staande: ??? , Jules Engelrelst, Constant Latruwe, Luchène, Paeye, François Vantorre en de Brusselaar.

Zittend: Raymond de Spanjaard, Pier Degroote, Robert Verburgh, Soen Derudder, Calus en ???

De beenhouwersbond

In ons archief vinden we wel af en toe nog interessante foto's maar we weten niet altijd alles er over en daarom ook de oproep:

Wie weet iets meer over het bestaan van de beenhouwersbond

De **Vereenigde beenhouwers Heyst-Knocke en 't Omliggende** en hun vlag ?

