

Een overzicht van het jaar in spreuken

Heeft **januari** koude en droge dagen
Dan zal in februari de sneeuw u plagen.

Als in **februari** vroeg de krokussen bloeien
Dan zullen ze met de koude stoeien.

Danst het lammetje in **maart**
Dan pakt april het bij de staart.

De huwelijke staat is als **april**
Nu zon, dan storm en dan weer stil.

Kamillegeur in **mei**...
Brengt de zon vast dichterbij.

Hoort ge in **juni** de donder kraken
Dan maken de boeren goede zaken.

Is in **juli** de morgen rood
Dan verkeert het weer 's avonds in nood.

Iedereen heeft het al ondervonden
Wervelstormen zijn aan **augustus** verbonden.

Trekvogels in de **septembernacht**
Maken onze kersttijd zacht.

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen
Mar ook jicht en andere plagen.

Maakt **november** in 't web een scheur
Dan klopt weldra de stormwind aan de deur.

Met **december** is het jaar weer uit
Gelukkig wiens balans goed sluit.

Met deze oude wijsheden spartelen we beslist 2009 door en we zijn er van overtuigd dat een aantal volkse waarheden zeker zullen uitkomen.

Spreuken en gezegden over het weer zijn eigenlijk voorspellingen gebaseerd op vele jaren ervaring en waarneming.

Bij ons hebben de vissers ook een eigen visie op het komende weer en kunnen zij dat verwoorden in prachtige gezegden die zeker voor de toekomst moeten bewaard blijven.

Wie nog originele gezegden kent vragen wij deze ons te laten kennen zodat wij onze kennis met alle leden kunnen delen.