



SPREKKER EN GEZEGDER VAN DE VISSERIJ

## SPREUKEN EN GEZEGDEN IN DE VISSERIJ

In opdracht van de vzw Sincfala werd door kunstenaar Daubi een schilderij (drieluik) gemaakt met daarin niet minder dan 163 spreuken en gezegden in verband met de visserij.

Dit alles naar een idee van het Spreekwoordenschilderij van Pieter Breughel.

Met die 163 spreuken en gezegden zou meteen een nieuw wereldrecord gevestigd zijn...

Het is verbazend hoe Daubi er in is geslaagd om de honderden figuurtjes en tientallen spreuken plaats te geven in een overzichtelijke compositie met op de voorgrond de zee en het strand tegen een achtergrond van dijk, duinen en blauwe zeelucht.

Om alle elementen te ordenen had de kunstenaar ruimte nodig. Daarom schilderde hij een groot drieluik volgens de oude traditie (middenpaneel 150x120 en de zijluiken 100x120).

In het midden ligt het accent op Heist en het vissersleven. Het decor wordt gevormd door de Heistse vuurtoren, de kerken, het museum, de villa's... Het linkerpaneel vertelt iets over het toerisme tegen een Knokse achtergrond. Het rechterpaneel toont ons de havenactiviteiten met de oude Zeebrugse haven, het visserskruis en de oude strekdam.

Het hele werk krijgt een vrolijk karakter door de heldere en lichte kleuren (geel van het strand, blauw van de zee en de lucht, rood van de zeilen en schabben).

Dit alles in een komische stripstijl en het geheel in een hyperrealisme.

De weergave van de vele spreuken is dikwijls een combinatie van de letterlijke en spreekwoordelijke betekenis. Wat het humoristisch effect verhoogt.

Daubi kon het ook niet nalaten om hier en daar ook eens te knipogen naar de bezoeker. (Zie het spel der vlaggen).

De vele details, de humoristische stijl en de vrolijke kleuren zorgen er dan ook voor dat de toeschouwer steeds opnieuw door het drieluik geboeid wordt

**Ook het interieur van Sincfala werd duchtig aangepast. Op de eerste verdieping wandelen wij nu in een levensecht vissersstraatje. Het is wonderwel geslaagd. ALLE Heistenaars moeten zeker eens langs gaan en zullen een stukje jeugd opnieuw beleven !!!**

