

Het Fleuke Ras



PIETER DE VLAMINCK

geb. te Knokke a/z op 28.11.1852

MARIA LODEWIJKA VERBEKE

geb. te Heist a/z op 09.10.1858

gehuwd te Heist den 19.08.1879

overleden op 04.07.1929

overleden op 22.03.1933

Z O N E N

D O C H T E R S

ALLE KINDEREN WERDEN GEBOREN TE HEYST

DEVLAMINCK PETRUS

° 07. 09. 1880

Gehuwd : Helena CREYF

Overleden : 30. 08. 1971

Kinderen : 1. Carlos
2. René.

DEVLAMINCK JOSEPH

° 10. 09. 1882

Gehuwd : Louisa FONTEYNE

Overleden : 05. 06. 1928

Kinderloos .

DEVLAMINCK OSCAR

° 1888

Gehuwd : Germaine STRUBBE

Kinderen : Irène

Marcel

Ludwina

Gaston

Overleden : 1966

DEVLAMINCK KAMIEL

° 1893

Gehuwd : Julia COSTENOBEL

Overleden : 1975

Kinderen : Irène.

DEVLAMINCK PHARAILDE

° : 07. 02. 1887

Gehuwd : Jan VANDIERENDONCK

Overleden : 15. 11. 1913

Kinderloos.

DEVLAMINCK MELANIE

° 27. 03. 1891

Gehuwd : Frans VANDIERENDONCK

Overleden : 12. 02. 1962

Kinderen : 1. Aandré

2. Pharailde.

DEVLAMINCK ANGELE

° 05. 12. 1894

Gehuwd : Nestor DAVELOOSE

Kinderen : 1. Marcel

2. Raymond

3. Richard

Overleden : : 30. 08. 1970

DEVLAMINCK Maria

° 1897

Gehuwd : Richard DE ROOSE

Kinderen : 1. Pharailde

2. Joseph

3. Maurice

overleden : 1976



1920. Peetje Fleuke (Pieter De Vlaminc) had met zijn vier zonen een bloeiend schrijnwerkersbedrijf die inzonder 's winters actief was. Tijdens de zomer was Peetje badkarhouder. Het was de tijd dat baadsters met de badcabien tot aan de waterlijn door een paard werd getrokken. Jawel , zedige Dames !

Op de foto boven :
Peetje met echte Marie, samen met oudste zoon Petrus en echte Heléne Creyff en hun zonen Carlos en Renè.

1924. Foto rechts :

Moedr Angéle, dertig jaar en reeds weduwe met drie kinderen. Had toen het badenbedrijf van haar ouders overgenomen.

Wij zien haar aan het badcabien van Rosalie Helsmoortel, in gezelschap van Zenobie en schoonzuster Luise.

Een te zware klus voor haar tengere schouders.



1912



Boven : Grootvader Pieter, 's zomers badkarhouder, in gezelschap van jongste dochter Maria, haar zuster Melanie met verloofde Frans gekiekt vóór een nieuw kabien. Toen was er nog geen Hitler maar wel " der Kaiser " die de Europese lakens wou uitdelen.

Op de badplaatsen langs onze kust was daar weinig van te merken en de Duitse toeristen zeer welkom. Dit laatste is eveneens van " horen zeggen " . Ondergetekende verbleef nog tussen de " Bloemkolen " .

Foto midden : Nonkel Camiel, de jongste zoon, in gezelschap van zijn wapenvrienden, bij de bevrijding op 14 November 1918.

Foto onder : 1926. Een groep Heistse badkarhoudsters, of the " Baigneurs " . Midden moeder Angéle. Sta vooraan met broeder Raymond.





Boven : Tante Melanie Devlaminck, Pieter Vandierendock, Moeder Angèl Irène Devlaminck, zittend: Mevr.Th.De Groote, met kinderen.
Foto genomen enkele maanden na de bevrijding.

30 mei 1998

FEEST VAN DE 50-JARIGEN

zaal Ravelingen Heist

15 augustus 1998

FESTIVAL VLAAMS VISSERSLIED

Heldenplein Heist