

## "Van 't Zoutekerkje naar winkelpand..."

Grijs, grauw, mistig, koud... alle ongere winterelementen waren aanwezig op die novemberdag toen wij aanbelden bij de familie Daveloose.

Een groot, statig huis die zowel buiten, om nog niet te spreken van binnen, veel indruk maakte en lang bij je bleef. Eindeloos kon je het interieur bewonderen, doch moest er die namiddag nog iets op papier komen.

"Wat moet ik nu allemaal vertellen?" dat was een probleem voor Joseph Daveloose. Maar... naarmate de namiddag verstreek, kwam alles vanzelf.

Eerst even de familie voorstellen :



- Daveloose Jos, geboren te Heist op 28 februari 1926

- Gydé Annette, geboren te Brugge op 17 maart 1933  
gehuwd op 18 januari 1951.

Twee dochters:

Claudine, geboren te Knokke op 3 juli 1951

Kristine, geboren te Knokke op 6 maart 1958  
en drie kleinkinderen.

Het begon allemaal bij vader Edmond Daveloose, geboren in Vlaams Middelburg op 26 december 1887, gehuwd met Renilde Pyckavet. Zij hadden 4 kinderen: Achille, Aline, Joseph en Thérèse. Eerst woonde de familie in de St Jozefstraat. Rond 1925 werd er grond aangekocht (ongeveer 1800 m<sup>2</sup>) in de Hermans-Liebaertstraat. Daar bouwde Edmond het huis (in Brugse stijl) samen met atelier en bijgebouwen.

Dit was de start van een zaak, die uitgroeide tot ongeveer 280 man personeel !

Enkele van zijn *vele projecten* die deze man realiseerde :

- de Pater Dominikanen Kerk (het Zoute)
- Résidentie Normandië (Casino Knokke)
- Glasfabriek (Zeebrugge)
- Hotel St Georges (Zeedyk)
- Hotel du Phare
- Grand Hotel de la Plage

... en nog zoveel andere.... waaronder ook villa's.



Het huis Daveloosc

Edmond werkte veel samen met *architekt Viérin* die het plan tekende voor de Daminikanen Kerk. Deze architect uit Brugge heeft ook het huis van Edmond getekend, vandaar dat het huis in Brugse stijl is opgetrokken.

Vooraan het huis, op de top van de trapgevel, is er een beeldje bevestigd die "*een metser met truweel*" uitbeeldt.

Door de groei van de zaak was er toen al een zware boekhouding die gedaan werd door Jules Maes (van Hotel Edelweiss - Duinbergen), later door zus Aline.

De voertaal was toen frans.

Door het vele werk werd de *broer* van Edmond aangesproken, namelijk *Richard*, die samen met zijn vennoot, *Medard Dumarey* een steenbakkerij oprichtte, gelegen in de Ramskapellestraat (nu de Heistlaan).



Deze steenbakkerij had één oven, die 2 miljoen stenen ineens kon bakken. Er werd 3 à 4 maal per jaar gebakken.

De stenen werden buiten gebakken (buitencovense steen) en waren roze-rood van kleur.

In de *geschiedenis van de steenbakkerij* waren er wel enkele kleine anekdote's te melden :

\* Ieder jaar probeerden de boeren de oogst zo dicht mogelijk bij de oven te plaatsen. De gewassen werden dan beschadigd door stof en rook. Zo konden ze genieten van een schadevergoeding !

\* Zo was er eens een werkman die bij de uitbetaling van de wedde vroeg aan Richard Daveloose waarom hij maar 2,75 F per uur kreeg en een ander 3 F min een kwart. Toen zei Ruchard: "Laurent, met de volgende betaling krijg je ook 3 F min een kwart".

*Zeker niet te vergeten:*

\* Ieder jaar gaf de firma "Daveloose Richard - Dumarey Medard" een velokoers op Kermis-donderdag. Dan was er veel volk op de been. Zelfs de boeren legden het werk neer om te gaan kijken naar de kocrs die begon aan café "t smistje" in de Westkapellestraat en eindigde op dezelfde plaats.

Edmond had een zeer zacht karakter en was zeer christelijk (iedereen was gelijk voor hem) Alle goede eigenschappen waren in deze man aanwezig. Hij was een graag geziene figuur. Daarom werd hij met klank verkozen. Hij werd *schepen van openbare werken* bij burgemeester Robert de Gheldere.



Onze vriend Edmond in de gemeenteraad (uiterst rechts) naast Burgemeester de Gheldere, dhr. De Grauwe, Parez, Warmocs, Vlietinck en Apotheker Maccs.

Alsof dit alles nog niet genoeg was, kreeg hij nog *andere vermeldingen*:

- Ridder in de Orde van Leopold II
- Vereerd met het bijzonder Ereteken 1e klas der beroepsverenigingen
- Afgevaardigd Beheerder van de Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen van West-Vlaanderen.
- Lid van de Beheerraad van de Kerkfabriek van de parochie St Antonius
- Voorzitter van de harmonie "St Cecilia"
- Voorzitter van de Maatschappij voor Goedkope woningen "t Heist Best"



Ik was blij dat mij gezegd werd: Naar het huis des Heeren willen wij gaan. (H. Mis 4e Zondag in de Vasten)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mijnheer Achille-Robert-Jozef DAVELOOSE**  
Zoon van Mijnheer Edmond en Mevrouw Renilde PYCKAVET

Sergeant-Milicien bij het 24e Linieregiment,  
geboren te HEIST-A/ZEE den 12 December 1912 en god-  
vruchtig ontslapen in het Militair Hospitaal te LEUVEN  
den 4 Maart 1940, versterkt met de H.H. Sacramenten.  
Hij was lid van den H. Hartebond.

Hij was een jonge kracht, vol gaven van geest en  
gemoed die hij aanwendde voor zijn vak en voor  
't goede. Zijn vakkenis en zijn ingoed karakter ver-  
wierven hem de waardeering en de genegenheid van  
zijn onderdanen.

Hij was een liefdevolle zoon, vaders rechterarm en  
moeders lieveling. Met rechtmatigen trots zagen zij hem  
zijn toekomst opbouwen.

Toen kwam een onverbiddelijke kwaal zijn sterk gestel  
sloopen, de wetenschap der beste meesters schoot te kort.  
God riep zijn schoone ziel bij Zich binnen.

Mijn aanbeden Ouders, wat een zware slag voor U!  
Wantom God uw vurig bidden en smeeken niet naar uw  
zin verhoord heeft begrijpen wij niet. Och, zooveel van  
Gods wijze plannen worden ons slechts in 't ander leven  
ontbald. Ik ben met uw ouderlijken zegen van huis weg  
gegaan en ik mocht uw knutske ontvangen vóór mijn  
afreis naar 't Eeuwig Vaderhuis. Dank om al wat Gij  
voor mij gedaan hebt. Ik weet dat Gij in 't gebed uw  
troost zult zoeken en vinden. Geen moedeloos vaarwel,  
maar een hoopvol tot wederziens!

Geliefde Broeders en Zusters, tracht met uw ver-  
dubbelde liefde te vergoeden wat onze heete ouders aan  
mij verliezen. Bidt voor mij.

Bloedverwanten en Vrienden, vaarwel. Betrouwt niet  
op een kloek lichaam maar alleen op een deugdzaam  
leven. Ook u vraag ik een goed gebed.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (9 jaar afl.)

P. Ghysaert, Heist

In 1939-40 sloeg het noodlot toe. Zijn 28-jarige zoon Achille, nog ongehuwd, werd gedood door een ongeval bij de mobilisatie. Dit heeft hij moeilijk kunnen verwerken. Achille, architect van beroep, was zijn rechterhand.

Zoon *Joseph (Jos)* nam de zaak van vader over in 1956. Zijn stiel had hij geleerd van vader. Zijn goede start had hij te danken aan zijn pa (*de nààm was er*). Joseph is gehuwd in 1951 en woonde gedurende 10 jaar in de Guido Gezellestraat.

Vader Edmond stierf in 1960. Joseph kocht het huis (Hermans-Lybaertstraat) in de familie. Hij bracht er wel enkele veranderingen aan.

Bijzonder te vermelden is wel dat de slaapkamer, die Joseph nu gebruikt, de kamer was waar hij toen in 1926 werd geboren.



Prijzen wil ik de Heer, die mij inzicht heeft gegeven :  
ik zag de Heer voor mijn ogen ten allen tijde : ja, Hij is  
aan mijn rechterhand, omdat ik niet wankel. Ps. XV-7.



Bedenk met een vroom gebed de ziel van  
**Mijnheer EDMOND-JOSEPH DAVELOOSE**  
Weduwnaar van Mevrouw RENILDE PYCKAVET

Ere-Schepen van de badstad Heist  
Ridder in de Orde van Leopold II  
Verreerd met het Bijzonder Ereleken 1e klas der Beroepsverenigingen  
Algemeenlid Beheerder van de Compensatiekas voor  
Gezinsvergoedingen van West-Vlaanderen  
Lid van de Beheerraad van de Kerkfabriek van de parochie « St Antonius-  
Voorzitter van de Harmonie « St Cecilia »  
Gewozen Voorzitter van de Maatschappij voor Goedkope Woningen  
« L'Heist Best »

geboren te Middelburg (Vl.) op 26 december 1887 en  
rustig gestorven te Oostende op 17 juli 1960, heidend van  
al de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde  
van uw Heer ! Ant. ad Vesp.

De mond van de rechtvaardige doet Gods geprezen  
wijsheid horen ; hij wankelt niet. Zijn tong spreekt recht  
na voor zijn ganse leven staan Gods geboden in zijn  
hart geschreven. Ps. XXXVI-30.

Velen zullen zijn wijsheid prijzen, en nimmer wordt zij  
vergeeten ; zijn gedachten zal nooit vergaan, want zijn  
naam blijft leven van geslacht tot geslacht. De volken  
zullen zijn wijsheid roemen, en de gemeente zal zijn lof  
verkonden ; zolang hij leeft, wordt hij boven duizend  
geprezen, en gaat hij te ruste, dan nog meer.

Ecc. XXXIX-12.

Indien iemand mijn volgeling wil zijn, verloochene hij  
zichzelf, neme zijn kruis op en volge Mij. Mt. XVI-24.

Met diepe eerbied gedenken wij de dierbare afgestor-  
vene, die in alle eenvoud en oprechtheid deed wat God

behaagde en in alles Gods heilige Wil ontdekte en aan-  
vaardde. Rijk begaafd met wijsheid en kracht, wist zijn  
edel hart alom goed te doen. Omdat zijn levensopzet er  
in bestond alle medemens en gelukkig te maken, stelde  
hij al zijn talenten in dienst van de vrede. Naastenleide,  
rechtvaardigheid en eerlijkheid, zijn zovele deugden  
waar hij terecht mocht fier op gaan. Zijn gezin, zijn  
familieleiden, zijn trouwe werknemers en allen die beroep  
deden op zijn oprechte vriendschap en zijn wijs door-  
zicht, heeft hij zijn leven lang liefdevol gediend... zodat  
hij onbevreesd de dood inging om het eeuwig loon te  
ontvangen van de goede God, voor wie hij meerdere  
stemmige kerken heeft gebouwd.

Teergeliefde Kinderen, beminde Kleinkinderen, geliefde  
Broeder, en gy allen mijn Verwanten, was uw geluk het  
mijne, dan weze nu mijn eeuwig geluk uw troost in de  
droefheid om mijn heengaan. Het gebed laat ons toe  
verder in familiegeest samen te blijven.

Mijn Vrienden en Bekenden, bidt dan voor mij zolang  
de hertenertag aan mijn voorbeeld mij laat voortleven  
in uw midden.

O. I. V. Koningin van de vrede, b. v. o.



Mijnheer en Mevrouw Michel DOUMEN-DAVELOOSE en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Joseph DAVELOOSE-GYDÉ en Kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Lucien DHONDT-DAVELOOSE en Kinderen ;  
Mijnheer Richard DAVELOOSE-BESMEDT(+).

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming

P. GHYSSAERT, HEIST

Na de expo van '58 volgden er wel "de zeven vette jaren". Het was *het hoogtepunt in zijn carrière*. Vader had hem wel de raad meegegeven om te werken met minder personeel, dus een kleinere onderneming. Joseph heeft gewerkt met 10 tot maximum 18 man personeel.

Hij realiseerde de bouw van talrijke huizen, villa's, appartementsgebouwen...  
Enkele van zijn vele en *trouwe medewerkers* :

- *Gustaaf en Léonard Bonny*, respectievelijk vader en zoon
- *Jan Verbeke*, stukadoor
- *Sylvain Pyckavet*  
en andere

Zijn laatste werk was het bouwen en daarna verbouwen van 20 garages naast zijn huis, zodat  
zich het winkelpand "De Codi" kon vestigen.

In 1981 stopte hij definitief met zijn zaak en kon hij genieten van een *welverdiend pensioen*.



Joseph met zus Thérèse op het huwelijk van Aline.  
Joseph moest van ma naar de kapperszaak bij Mevr. Irène De Souter,  
moeder van Jimmy Frey, gelegen in de Knokkestraat met "trapjes op".  
Daar aangekomen bestelde hij een permanent met de  
boodschap : "moeder ga wel betalen..."

Aannemer Aerts van Knokke nam zijn personeel over.

Joseph is nu een *échte levensgenieter* geworden, die zijn vrije tijd besteedt aan zijn 3  
kleinkinderen, veel reizen, lekker gaan eten en ... last but not least: een pintje gaan pakken !

Joseph, wij wensen U nog het allerbeste toe en nogmaals dank voor dit gesprek.

De Zutter Marie-Christine  
Vandewalle Rita