



Aan onze Leden.

Onze nummer drie van 1989 is er ook !

Wist U dat Heyst Leeft in 1974 gedurende de maand oktober het levenslicht zag ?

Het is dus ook al 15 jaar geleden en uiteraard een reden om feest te vieren.

Uw bestuur moet nog wel de nodige formules uitwerken, maar wij houden U zeker op de hoogte.

De warme zomer is voorbij en voor ons was het ook een prachtige zomer, maar dan wel meer bedoeld op de activiteiten.

Er waren er vier op één rij en allemaal even succesvol.

- * Het vierde Festival van 't Visserslied
- * De busreis naar Zierikzee
- * De huldinging aan 't Vissersmonument
- * De tentoonstelling "Heist, van Vissersdorp tot Badstad".

Verder in dit boekje kunt U de resultaten lezen en U zult terecht opmerken dat er veel dankbetuigingen bij zijn.

In die inleiding past het dan ook om eens alle bestuursleden hartelijk te bedanken voor hun inzet, want een dergelijke tentoonstelling opzetten kost werk, enorm veel werk zelfs.

Om te besluiten wil ik U graag nog meedelen dat wij al het mogelijke zullen doen om de arduinen stenen met de namen van de op zee gebleven vissers aan het Vissersmonument te plaatsen.

Fernand De Backere
voorzitter.

IN DIT NUMMER :

| | |
|---------------------------------|---------|
| Mensen maken de geschiedenis | 2 - 6 |
| De twee Vanhalewijn's | 7 - 11 |
| Zilver voor ons Vissersmonument | 12 - 13 |
| Na de tentoonstelling | 13 - 14 |
| En de pers... | 14 - 16 |