

Vissersliedjes uit de oude doos

DE ZEE IS DIEP



I

De zee is diep, de zee is wijd;
Doch verder gaat Gods heerlijkheid,
Veel dieper dan de watergrond
Veel verder dan dit aarderond

II

Geschapen wezens, klein en groot,
Bewegen in der golven schoot;
God ziet hen allen, spijsst hen teer
En voert de visschen op en neer.

III

Hoe hoog de wilde baren slaan,
Hij wenkt, en stil de Oceaen.
En onde leiding van zijn hand
Zeilt 't schuitje naar het veile strand

* - * - * - *

Het volgende liedje "Onze Lavers ter ere" werd gezongen bij de bekroning der eerste leerlingen van onze vissersschool. Het waren de lavers VLIETINCK Augustien (z.v. Leopold), BROUCKAERT Jacob, VAN DIERENDONCK Frans (z.v. Hypoliet), VLIETINCK Pieter (z.v. Bernard) VANTORRE Achiel, ACKX Frans (z.v. Emiel), CATTOOR Carlos en SAVELS Richard (z.v. Constant).

De Vrije Vissersschool werd in Heist opgericht door de E.H. Onderpastoor DELACOUW, de 1^o zondag van oktober 1904.

De eerste leraars waren : C. DE VLIETIGER hoofdonderwijzer, PIETER VANTORRE rustend visser, en FRANS VANTORRE visser stierman.

De liedjes komen uit het boekje "De Vrije Visschers" van Heist aan zee & Zeebrugge, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het syndikaat, en dit in het jaar 1920.