

HARMONIE WILLEN IS KUNNEN HEIST

De onafhankelijke harmonie 'Willen is Kunnen' is ontstaan op 29 april 1929. De stichters waren de Heren De Baene Maurice en Vanterre René, beiden onder-tussen overleden. Onmiddellijk na de stichting sloten zich een 15-tal mu-zikanten aan, die vele jaren de kern van de vereniging zouden blijven. Reeds tijdens de eerste zomer werden diverse uitstappen georganiseerd, met veel succes.

De aanhoudende uitbreiding maakte de vorming van een degelijk bestuur nood-zakelijk, hetgeen gepaard ging met de aanwerving van een dirigent, met name Daniel De Witte. De vereniging kende nu hun ware bloei en meer en meer werd op de harmonie beroep gedaan voor het uitvoeren van concerten.

Na de tweede wereldoorlog was het wel en wee... verdienstelijke leden waren overleden of uit de omgeving; de stichters namen de zaak opnieuw in handen... een nieuw bestuur werd verkozen, naar de ene voorzitter volgde de andere rap op. Onder hen onthouden we de Heer André Monbelui als zeer verdienste-lijk.

In 1952 betrouwden we het overlijden van chef Daniel De Witte. Zijn taak werd overgenomen door dirigent Vandamme Jozef, die wegens ziekte in 1958 ontslag moest nemen.

Toen werd het muzikaal roer in handen gegeven van Oscar Vanterre, die zich op volerei gebied zeer verdienstelijk toonde.

Ondermeer door zelf ontworpen methoden te gebruiken om leerlingen tot vol-waardige muzikanten op te leiden.

Onder zijn impuls werd het 'Aktiekomitee' opgericht dat aan de basis lag van talrijke activiteiten, ondermeer de uniformering van de vereniging in 1965.

Na twaalf jaar hard werken besloot hij de leiding in handen te geven van een beroepsmuzikant, om zodoende het korps muzikaal te verheffen boven hetgeen ze voornamelijk gekend had.

Met de heer Raymond De Cock is men in deze operatie ruim geslaagd, want in 1973 promoveerde 'Willen is Kunnen' naar een hogere afdeling na deelname aan het Provinciaal Toernooi.

Een wakker bestuur had ondertussen een zeer aktieve werking aan de dag ge-legd tot het welslagen van deze muzikale evolutie. Als voorzitter van dat bestuur fungeerde de Heer Hosters Alfons meer dan twaalf jaar, waarna hij wegens zijn hoge leeftijd oervol zijn taak overdroeg aan de Heer André Vandendriessche. Door ziekte diende deze evenwel zijn activiteiten stil te leggen net als gevolg het verlies van een aktieve voorzitter en het majoret-tenkorps.

Sins 1973 is de Heer Etienne Delooze voorzitter met als sekretaris de Heer Oscar Vanterre, functie die hij reeds sinds 1966 verzekort.

Sinds twee jaar berust de muzikale leiding in handen van de Heer Alfons Cuepers, beroepsmuzikant bij de Belgische Zeemacht.

In de schoot van de vereniging wordt het muzikaal onderricht aan de leer-lingen bijgebracht door de Heer Roger Martony, eveneens muzikant bij de Belgische Zeemacht.