

WIELER- en SUPPORTERSCLUB HEIST SPORTIEF

HEIST SPORTIEF werd gesticht op 24 maart 1945 en was het resultaat van de samensmelting van de bestaande vooroorlogse veloclubs :

- de Duinenzonen (café Sportwereld bij Leon Vanhulle)
- de Hoytsche Duinezonen (café Oud België bij Albert Devos)
- Dunaroy - Davelooze van de steenbakkerij

Laatstgenoemde club richtte reeds sedert 1918 wielervedstrijden in.

De stichtingsvergadering vond plaats op 28 mei 1945 en volgend bestuur kwam uit de bus :

- Ere-voorzitter Richard Davelooze
- Voorzitter Médard Slabbinck
- Onder-voorzitter René Slabbinck
- Sekretaris René Dejonghe
- Schatbewaarder Albert Devos

Andere bestuursleden waren Joseph Savels, Camiel Fournier, Louis Savels, Maurice Slabbinck, Leon Vanhulle, Médard Dunaroy, Camille Slabbinck, Urbain Gereels, Charles Roels, Albert Deschrooder, André Maenhout en Julien Gydé.

De bedoeling van HEIST SPORTIEF was wielervedstrijden inrichten en het steunen van plaatselijke jonge renners.

Een eerste 'koers' werd ingericht op 28 mei 1945 onder de naam 'Grote Prijs der Bevrijding'.

Het jaar daarop werd gestart met de Grote Prijs van Heist Sportief, een koers voor beroepsrenners die uitgroeide tot de in binnen- en buitenland gekende KUSTPIJL.

Op kernisdonderdag werd de Grote Prijs Dunaroy-Davelooze georganiseerd voor liefhebbers.

HEIST SPORTIEF richtte ook sportavonden in. Zo werd op 9 december 1948 de toenmalige wereldkampioen Brick Schotte naar Heist gevraagd samen met Albert Ramon, kampioen van België.

Natuurlijk was ook de plaatselijke vedette Flander Janssens van de partij. De belangstelling in Ciné Palace was zo groot dat op aanvraag van meester Van Poucke met dezelfde vedetten nog een namiddag voor de schooljeugd werd ingericht.

In de jaren vijftig werd voor het eerst in de streek een vrouwenkoers ingericht met de toenmalige kampioene Yvonne Reynders. Zee veel buitenlandse vrouwelijke kampioenen kwamen aan de start en jong en oud was in de woer on deze unieke belevenis mee te maken.

HEIST SPORTIEF kende vreugde en verdriet. Toen in 1948 de vissers voor 6 weken in staking gingen werden verschillende koersen ingericht. De humor speelde ook mee en soms waren er evenveel stopplaatsen als herbergen...

Momenteel kennen we volgend bestuur : Voorzitter Médard Slabbinck, Onder-voorzitter René Slabbinck, Sekretaris R. Monbalui, Schatbewaarder R. De Graeve en G. Verneersch, E. De Loose, L. Jonckheere, C. en A. Devos als bestuursleden.