

DE DUINENGALM.

Gedert de stichting van de vereniging in 1878 werd de wip herhaaldelijk verplaatst.

Daar waar ze aanvankelijk opgericht werd temidden de duinen (in een panne) verhuisde de wip tengevolge van de verdere uitbouw van Heist in 1890 naar de Sint Antoniusstraat, in de weide van Constant Van Hove, en later naar de weide van Leopold Gheyle in de Oude Kerkstraat, dit in 1898.

Deze plaats was blijkbaar zeer goed, want er werd er geschoten tot in 1955.

Op voornoemde plaats wandelde de wip een eerste maal wat oostwaarts om in 1947 een honderdtal netors zuidwaarts te worden opgericht.

In 1956 werd de definitieve standplaats van 'De Duinengalm' het sportstadium De Taeye, waar men gezien de groei en de bloei van de vereniging in 1965 een tweede wip bijplaatste.

Gedurende deze quasi honderd jaar, hadden enkele prominente hoofdmannen de leiding van de vereniging.

Het waren respectievelijk :

van 1878 tot 1897	Leopold Desutter
van 1897 tot 1898	Loen Van Hove
van 1898 tot 1901	Constant Van Hove
van 1901 tot 1921	Edmond Van Besien
van 1931 tot 1934	Edmond Bouten

1925 was voor de maatschappij een bijzondere datum, want in dit jaar mocht de Duinengalm de erotitel van KONINKLIJK dragen.

Zoals elke voornane vereniging had deze handbooggilde ook een vaandel. Het nieuwe vaandel werd gewijd in 1936.

In 1953 werd het vijfenzeventigjarig bestaan met de nodige luister gevierd.

In het jaar van de plaatsing van een tweede 'perso' werd de Heer Max Desutter, kleinzoon van de eerste hoofdman en stichter, algemeen verkozen tot ere-voorzitter.

Heden wordt reeds de viering van het honderdjarig bestaan van de maatschappij in 1978 met de nodige zorg voorbereid.