

De storm van 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 kreeg de Noordzeekust af te rekenen met een stormvloed. Tijdens de hoogste vloed met springtij en met een sterke noordwestenwind bereikte een cycloon de smalle trechter van de Noordzee. Grote delen van Zeeland werden geteisterd door de vloedgolven. Heel wat doden waren te betreuren. De Belgische kust kreeg eveneens af te rekenen met tal van dijkbreuken en wateroverlast, ook in Heist en Knokke. Uit een privé fotoalbum tonen we enkele beelden van de schade in Knokke.



Een dijkbreuk ter hoogte van hotel 'Piccadilly' aan de Zandstraat vóór de 2de vloed.



Voorbij de Lekkerbek.



De 'Piccadilly', hotel 'Majestic'.

De zeedijk ter hoogte van de 'Lekkerbek' in het Zoute.

'Lekkerbek', Knokke, 1 februari 1953.

