

Uit het Fotoarchief



Op 23 juli 1929 werd een ballon opgelaten op het Verweeplein. Op bijgaand document staan v.l.n.r. Politiecommissaris Hoornaert, Valère Wassenhove, Emile Vervarcke Sr., mevr. Deckers, agent Govaert. Achteraan: René Traen, Kamiel Deckers, Georges Wassenhove, De Saedeleer, burgemeester Frans Desmidt, Georges Demey. Centraal: de ballonvaarder en team, schepen Marcel Vandenbroucke, Pierre Pauwels, Buytaert, Venneman en Catry.



Het eerste bestuur van 'Knocke-Center' in 1927.
Zittend: G. Depaepe, Ch. Bussche, Hendrickx, Van Damme, D'hoedt.
Staande middenrij: C. Van Maldeghem, Charles D'hont, Gomaer, A. Cosyn, Aaron Fevery, K. Verleye, Romain Peperstraete, Oscar Hoedt, Valère Van Wassenhove.
Boven: Cremers, Demyttenaere, Oscar Ingels, Fons Van Houtte, M. Massaert, M. Werbrouck, Frits Vermeire.