

# Eerbetoon aan Frans Desmidt

Op 9 oktober 1949 werd op de gevel van het woonhuis van burgemeester Frans Desmidt een bronzen plaket aangebracht. Frans Desmidt, interbellum burgemeester en liberaal voorman overleed in krijgsgevangenschap in Duitsland in 1945.

*Op de middenberm van de Lippenslaan zien we leden van diverse verenigingen en leden van de gemeenteraad (waaronder schepen John Verhulst, 5de van rechts). Voorzitter Gomaer Van Wittenberghe van het comité 'Knokke-Center' spreekt de genodigden toe.*



*De zonen Fernand en André staan bij hun moeder Lazarie Heyneman- weduwe Desmidt. Verder de kleinzonen, familie en vrienden van de betreurde burgervader.*