

Knokke, vroeger en nu - Deel II

Tweede reeks vergelijkende foto's , tentoongesteld in 2012 naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de heemkring.

(recente foto's Foto- en Filmclub Knokke-Heist/ Jacques Martens, Dany Lannoy).



De Lippenslaan met concurrerende 'vervoermiddelen', de koets en de paardentram.
Links de pastorie en het 'petrollekot', rechts de 'Bruges'.





Een feestdag in Knokke-aan-zee.
 Links 'Café du Tram', (later Zwinneblomme, Generale Bank, nu Argenta).
 Centraal bij de tramhalte staat een ijsroomwagentje. De postkaart werd verstuurd op 7.7.1914.
 Was het toen geen oorlog?





'Grand Hôtel Prince Baudouin' reeds uitgebouwd met twee verdiepingen en dak in 1922. Dit was het eerste artiestenoord omstreeks 1883 en werd uitgebaat door Louis Vermeire.





De gevels van de Lippenslaan tussen de Boudewijnlaan en het Verweeplein.
Elk gebouw had zijn benaming. Op de markt staat een draaimolen en het is 'marktdag'.





Verwee kijkt naar op de statige villa's van de Lippenslaan.
De belle-epoque gevels van eind 19de eeuw verdwenen uit het straatbeeld in 2010.





De gevels van de oostkant van de Lippenslaan met rechts het Verweeplein.
Onlangs is de laatste façade gesloopt van de bakkerij Van de Velde.





Op de hoek van de Lippenslaan en de Van Rysselberghestraat,
 'Café du Boulevard' van Valère Devinck-Strobbe omstreeks 1948.
 In 1979 kwam er de 'Queens Club', in 1987 gesloopt,
 dan het restaurant 'Apicius', 'Le Chevalier' en nu 'L'Avenue'.





Knocke — Le Petit Bois.

1694 — Hélotypie De Graeve, Gand.

In de Kopsdreef stonden uitsluitend statige belle-epoque villa's.
Hier de villa 'Mafalda' uit 1903.





De Lippenslaan kort voor WO II, met links enkele woningen met voortuinstrook.





De gevels van Stepman, Gaz (later fotohandel Germaine Demuyser, nu mosselhuis Roland),
 een beenhouwer op de hoek met de Victor Lamoralstraat.
 In de achtergrond de villa waar nu kunstschilder Ignace Van Isacker woont.





De 'Prince's' werd in 1923 gebouwd met aanpalend een cinemazaal.
Het oude hotel werd gesloopt in 1965 en vervangen door een nieuwbouw;
jaren later nogmaals gesloopt en maakte plaats voor een statig gebouw in kustarchitectuur.





Het 'Monument der Gesneuvelden' uit 1922 op het latere Burgemeester Frans Desmidtplein.
Links Hotel 'Elisabeth' uit 1923.





GIBERT

Knokke s/ Mer Hôtel de l'Avenue
et Avenue Lippens

Voor 1913 werd dit mooie hotel gebouwd dat verschillende benamingen kreeg 'Germania', 'L'Avenue' en 'St Moritz'. In de jaren '50 werd het omgebouwd tot appartementen, links een bankinstelling met 'sombere' gevel.

