

Handelszaken meer dan 50 jaar actief

In september 2012 nam de 'Raad voor Lokale Economie' het initiatief enkele handelszaken in het daglicht te stellen die meer dan 50 jaar bestaan.

Wij belichten graag deze Knokse zelfstandigen, die van generatie op generatie ten dienste stonden van bewoner, toerist of tweede verblijver.

Een tweede reeks komt aan bod in het najaarnummer van 2013.

Bakkerij De Backer

Overgrootmoeder Stéphanie Fockedeey moest tijdens de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen het brood bakken voor haar gezin. Ze ontdekte de zwarte markt en begon voor anderen brood te bakken. Zo kon ze haar gezin een beter leven schenken in die moeilijke oorlogstijd. Alle kinderen en aangetrouwde kinderen werkten mee in het aldus ontstane familiebedrijfje. Na de oorlog bakte grootvader Joseph-Theodoor De Backer verder het brood en op de dag dat hij huwde in 1920 begon hij zijn eigen bakkerij in Brugge. Door zijn uitgebreide klantenronde en de groeimogelijkheden in Knokke beslisten de grootouders hier te bouwen en met Pasen 1932 startten ze hun eerste seizoen. Aanvankelijk werd de bakkerij in Brugge geopend van september tot Pasen en kwamen ze naar Knokke van Pasen tot september maar in 1942 werd de Brugse bakkerij uiteindelijk verkocht.

De bevrijding bracht 'een gouden tijd'. De ouders Raymond De Backer en Martha Verheye trouwden in 1951 en namen in '56 de bakkerij over. Zoon Georges en huidige uitbater nam samen met zijn vrouw Jacqueline De Smet in 1983 de bakkerij over. Georges vertelde ons dat vader Raymond tot op 83-jarige leeftijd kwam meehelpen in de bakkerij en indien de titel 'pistoletkampioen' zou bestaan dan had vader Raymond die beslist moeten krijgen. (Meerminlaan).

Miljoenen stuks zijn door zijn handen gepasseerd!!!





Coin Fleurie

De familie Lantsoght werd al eerder vermeld bij de bloemenzaak Muguet. Drie van de 4 broers baatten een planten- en/of bloemenzaak uit. Eén van hen startte 'Coin Fleuri' in de Sparrendreef 102 in 1956. Zij namen deel aan de bloemencorso en de floralien in Gent. Dochter Christine nam samen met Franky de Moor, in 1986 de zaak van haar ouders over.





Cafmeyer Gallery

Na de oprichting in 1910 door Oscar Cafmeyer nam zoon Albert de zaak in 1958 over en verhuisde hij naar de Zeedijk. Een leuk detail hierbij is dat dit in het allereerste appartementsgebouw en de eerste winkel op de Zeedijk was. In 1975 namen Léon Cafmeyer en Nicole Dossche de meubel- en interieurzaak over en in 1995 besloten ze om hun zaak om te toveren tot kunstgalerie. In deze Art Gallery bieden ze aan binnen- en buitenlandse kunstenaars de mogelijkheid hun werken aan het publiek voor te stellen.



The Lighthouse

Na de oprichting in 1910 door Oscar in 1947 richtten Léon Delattre en Marie-Louise Devroe een elektrozaak op. Je kon er alles krijgen van huishoudtoestellen tot kroonluchters. In de jaren '50 deed de zwart-wit TV zijn intrede.

In 1948 plaatste hij de eerste TL-lamp op het terras van de Cambridge. Een wonder, in de ogen van vele toeschouwers!

In 1978 nam Didier de zaak in eigen handen. Na 65 jaar is deze speciaalzaak nog steeds een begrip in technische- en designverlichting.



Kazen Loobuyck

Deze zaak van de huidige familie Loobuyck-Spruyt bevindt zich op de hoek Zoutelaan-Mosselmanstraat. De winkel bestaat precies 50 jaar en startte als kruideniers-zuivelhandel. Ondertussen zijn Gino Loobuyck en zijn vrouw gespecialiseerd in ruim 200 soorten kazen, fijne vleeswaren en een ruim assortiment topwijnen.



Vishandel traiteur De Grootte

In 1927 begon René De Grootte met zijn echtgenote Pélagie Vantorre een viswinkel in de Lippenslaan. Enkele jaren later werd de zaak zelfs uitgebreid met het hotel 'Sambre et Meuse' dat naast de winkel gelegen was. In 1957 namen Gilbert De Grootte en Noëlla De Coster de vishandel over en de jongste zoon Laurent runde verder het hotel. Didier De Grootte en echtgenote Marina de Baere namen de winkel over en verhuisden naar het begin van de Lippenslaan. In dit gerenoveerde gebouw verkopen Didier en Marina de dagdagelijkse verse vis en al het lekkers uit de zee.



Apotheek Chielens

Apotheek Chielens werd als eerste apotheek in 1914 opgericht.

- Ondertussen zijn we 5 generaties verder:
- Over-overgrootvader Victor Chielens was apotheker in Brugge eind der jaren 1800
 - Overgrootvader Rudolf Chielens startte in Gent en kwam toen naar Knokke
 - Grootvader Louis Verslype en Mona Chielens waren allebei apotheker in de Lippenslaan 385
 - Vader Rudi Verslype mag ondertussen zijn dochters Anne-Sophie & Catherine helpen in de zaak





Garage Dhondt

... in de volksmond beter gekend als 'de garage aan 't stadhuis'.

Grootvader Aimé Dhondt was werkzaam bij garage Vandenhout die verdeler was van automobielen Minerva. Het atelier was gevestigd in de Lippenslaan. In 1935 huwde grootvader Aimé en startte hij zelfstandig met zijn eigen atelier en taxibedrijf in de Albertlaan, tot in 1956. In 1967 namen Aimé en zijn zoon Paul de zaak terug in eigen handen. Sinds 2007 is zoon Bernard de bezieler van het garagebedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud en herstellingen van alle merken. Zelfs Amerikaanse wagens en old -timers zijn hier welkom!





Lindestore

In 1950 bouwden Benoit Vlamynck en Alice van Eeghem het pand recht tegenover het ziekenhuis. Het echtpaar kreeg 3 dochters en de oudste van de zussen, Nadine, nam in 1979 de zaak over. Zij runt de winkel tot op heden in haar eentje!



Bierhandel Gryson 65 jaar

Op en rond de "groenselmakkt" kan men spreken van een generatiewissel zowel bij bakker Demeyer, bij keurslager Decock als bij Elektro De Grootte.

In 2012 vierde bierhandel Gryson zijn briljanten jubileum. In 1947 nam Maurice Gryson, uit Dudzele, de bierhandel over van Gustave Praet, in de volksmond "Pruis" genoemd. Maurice trad in 1948 in het huwelijk met Alice Dendooven, eveneens afkomstig uit Dudzele. Het echtpaar kreeg 5 kinderen; de oudste zoon Dirk huwde met Myriam De Langhe uit Brugge en op 1 januari 1975 namen ze de bierhandel over. In 1979 openden ze als eerste in Knokke een volledig nieuwgebouwde 'Drinks Drive-In'. Nog steeds is het principe niet gewijzigd: je rijdt met de wagen in het winkelmagazijn en de bestelde dranken worden onmiddellijk ingeladen. Grotere bestellingen worden thuis geleverd. Dochter Vicky nam een loopbaanonderbreking om zich volledig in te burgeren in de zaak. Op 1 januari 2012 ging de familietraditie verder en werd Vicky de 3de generatie Gryson.



Grappe de Raisins

In 1929 opent Charles Hannon een kruidenierswinkeltje: 'A la grappe de raisins', in het oude Knokke. In 1935 bouwde hij het pand in de Emile Verharenlaan 22 en in 1935 nam zijn jongste broer, Georges, de zaak over. In 1961 nam zijn zoon Wilfried Hannon samen met Lena Gabriëls de zaak over die zij gedreven runden gedurende 34 jaar. In 1995 was het de beurt aan zoon Jan samen met echtgenote Geertrui Horsten. Het pand ernaast werd gekocht en de winkeloppervlakte verdubbelde.

Deze gerenommeerde zaak is dit jaar al 83 jaar actief op hetzelfde adres met dezelfde familie!

