

De omgeving van het Rubensplein te Knokke 1941

Eddy Lambrecht

Hierbij enkele foto's van de omgeving van het Rubensplein. In 1941 was er nog geen sprake van kustverdediging tegen een geallieerde inval. Pas vanaf 1943 zouden de betonmolens op volle snelheid draaien.



*De skyline nabij
het Rubenshotel.
Verscheidene bouwlotten
langs de dijk zijn nog
niet volgebouwd.*



*Een aangespoelde Britse zeemijn
op het Albertstrand.*



Deze foto toont de verlaten dijk. Er is nog geen spoor van de 'Atlantik Wall'. Hotel Astoria ontving klanten van 1928 tot 1989.



Een groot verschil met 1944: bunkers op het strand, gemetselde loopgraven en borstweringen, enz.



*Een Duits soldaat voor het hotel Miramar in de Meerminlaan.
Dit hotel was in bedrijf van 1926 tot 1988.*



*Nabij het Rubensplein, Duitse pioniers (genietroepen) bezig met het aanbrengen van prikkeldraad op de dijk.
Zij hadden hun kwartier in hotel Astoria. Men had het toen nog over kustverdediging met bunkers.*



In oktober 2002 werd onder het Rubensplein een personeelsbunker Regelbau 502 blootgelegd en afgebroken, op de muren zit nog de originele camouflageverf. De bunker is een Doppel-gruppenunterstand voor 20 man en heeft 2 ingangen.



Rond het Rubensplein was er door de bezetter een stelsel van vele gangen en betonnen loopgraven gegraven. Voor de verdediging waren er tevens bakstenen schuttersposten en een betonnen machinegeweernest gebouwd.

Bronnen: *Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen* - Sakkers en Houtermann - Middelburg 1990.

Foto-archief Eddy Lambrecht.

Historie Hotels Knokke aan Zee - Heemkring' Cnocke is hier', 2002.