

Lodewijk De Klerck

Na de verkiezingen in het najaar van 1911 werd burgervader Theophiel D'hoore vervangen door Louis De Klerck. (° Zuienkerke 3.11.1854).

Hij was afkomstig uit Zuienkerke en kwam in 1894 naar Knokke om er het 'Hôtel de Bruges' uit te baten op de hoek van de Zeeweg (Lippenslaan) en Dorpsstraat (Seb. Nachtegaleestraat). Louis was gehuwd met Sophie Wouters (° Uitkerke 1855).

Lijst 1 (katholieken) behaalde 304 stemmen
Lijst 2 (liberalen) 350 stemmen
Lijst 3 (Eugeen D'hooghe) 40 stemmen.

Lodewijk De Klerck van de christelijke lijst 1 werd voorgedragen om burgemeester te worden bijgestaan door twee liberale schepenen Pieter Vermeire en Victor Lamoral.

De Klerck bleef burgemeester tot 1926 en werd opgevolgd door Frans Desmidt.

Hij overleed te Knokke op 31 oktober 1940.

De volgende generaties stonden vanaf 1923 in voor de uitbating van de 'Memlinc Palace' op het Albertplein.



Er was een grote vergadering gepland voor de "inhaling van de burgemeester", zo blijkt uit het document hiernaast. Verschillende lokale verenigingen namen deel aan de viering, er was een stoet met praalwagens. De harmonie van Heyst opende de stoet, de fanfare van Knocke sloot de stoet! De viering greep plaats op donderdag 16 mei 1912 op O.H. Hemelvaart.

16 mei 1912

Oproep aan de Burgers van Knocke!
OP ZONDAG 17 MAART 1912
om 11 ure (na de Hoogmis)
GROOTE ALGEMEENE
VERGADERING
voor alle ingezetenen van Knocke
in het Hôtel de l'Univers, bij Juf. Stef. Bayens, dorpstraat,
ten einde de maatregelen te nemen en te bespreken tot
het inhuldigungsfeest van onzen alomgeachten
Heer BURGEMEESTER.

NAMENS HET KOMITEIT :

<i>De Schrijver,</i> A. Hinderyckx.	<i>De Voorzitter,</i> Aug. De Bever.	<i>De Ondervoorzitter,</i> A. Lantsocht.
<i>De Kommissarissen,</i> M. Roland. — Eug. Dhooge. — D. Waeghenaere. — R. Aertsen.		



De kiosk op de Verweeplaats met centraal de nieuwe burgervader, gemeenteraad en genodigden; in de achtergrond het in aanbouw zijnde gemeentehuis; rechts 'Hôtel du Progrès' (Van Belleghem)



*De wagen van de redders:
v.l.n.r. Van Hullebussche,
Dries Landschoot,
Stin Osaer, Louis Dewitte,
'Alowies', 'Schabbetje',
Sissen Raes, Medard Sys,
en op de paarden Jan en
Gusten Flamey.*