

Vergeten figuren :

Julius Vermeille 1880-1944 Emiel Van Quathem

Jules Vermeille werd geboren te Knokke a/z op 16 oktober 1880 en «aldaar godvruchtig overleden als oorlogsslachtoffer op Allerzielen 1944, voorzien van alle rechten van onze Moeder de H. Kerk», aldus de begintekst van zijn doodsprentje.

Jules werd geboren in het gezin van Louis Vermeille en Virginie Van Houtte dat acht kinderen telde. Zij woonden in het huisje langs de reeds lang verdwenen Kerkstraat bij de molen van bakker Lievens.

Jules had volgende broers en zusters: de tweeling Joseph en Frans (°1862) Victor (°1863), August (°1867), Maria (°1869), Joanna (°1870) en Eulodia (°1875).

Jules leerde zijn vrouw Euphrasie Loeys kennen, die op 'De Vrede' woonde en ook werkzaam was in de melkerij van het Hazegras.

Het huwelijk werd gezegend met volgende kinderen: Maria (°1908), Victor (°1911), Julien (overleden tijdens de gevangenschap van Jules gedurende WO I, zodat later een tweede Julien werd geboren in 1919).

Het oude huisje langs de Kerkstraat werd verbouwd en moest gesloopt worden bij de lijnstelling en aanleg van de Parmentierlaan omstreeks 1932-33.

Op 21 juni 1910 werd Jules officieel aangesteld als politieagent en kreeg de veelzeggende bijnaam van 'Jules Potlood'.

Zo gewetensvol voerde hij zijn functie uit dat zelfs zoon Julien op 't boekje kwam wegens het rijden zonder licht bij duisternis en... betalen moest hij!

Jules liet een nieuw appartementsgebouw optrekken op de hoek van de Julius Hostestraat en de latere Koningslaan.

WO II brak uit met alle ellende en miserie; tijdens de laatste oorlogsdagen werd Jules gedurende een zware beschieting getroffen nabij het 'Sablon Hotel' (hoek Elizabetlaan-Fochlaan).

Zwaar gekwetst werd hij overgebracht naar het noodhospitaal in de 'Kolonie' (naast het stadhuis). Ondanks de bovenmenselijke zorgen van wijlen Dr. Eugene Mattelaer bezweek Jules aan zijn zware verwondingen op Allerzielendag 2 november 1944.

Mijn moeder, Maria Vermeille, dochter van Jules zie ik nog altijd voor ogen in groot verdriet om haar geliefde vader die was gestorven. Ik was amper 6 jaar oud... Dat zijn pakkende momenten, hoe klein je ook bent, die in het geheugen geprent blijven voor het leven...





Geboortehuis van Jules Vermeille bij Lievens' molen (opname omstreeks 1912).



Jules Vermeille en Euphrasie Loeys (1943).



Tweede woonst van Jules na afbraak van het geboortehuis (omstreeks 1930).



Derde woning op de hoek van de J. Hostestraat en Koninklijke laan (omstreeks 1938).



Links van de molen de tweede woning bij de Kerkstraat.



Dochter Maria gefotografeerd omstreeks 1930.



*Afbraak van de woning in 1933
vooraan Jan Van Quathem, zoontje Van Maria Vermeille.*

(bij foto blz. 21)

Grootmoeder van Maria Vermeille, Isabella Laforce (1852-1944)

echtgenote van Joseph Loeys (1842-1926)

Ouders van de bruid: Jules-Frans Vermeille (1880-1944) en Euphrasie Pelagie Loeys (1883-1959).

Ooms van de bruid: Jozef Vermeille (1882-1959) Uitbater Hotel du Centre (Kustlaan), Clifton

Hotel (Duindistelstraat/Kustlaan)

Frans Vermeille (1882) 1964) Uitbater: Brighton Hotel

Bruidegom: Leon Van Quathem (1909-1976)

Bruid: Maria Vermeille (1908-1949)

Kinderen: Jan (1934-2010), Annie (1937) Paul en Emiel (1938) Lena (1947)

Broers van de bruid: Victor Vermeille (1911-1995)

Julien Vermeille (1919-1990)

Moeder van de bruidegom: Elisa Albrecht (1868-1958)

Weduwe van Cyriel Van Quathem (1880-1923)

Tante van de bruidegom (links) Flora Albrecht zuster van Elisa (1872-195..)

Uitbater van Hotel Edward VII te Knokke met Maria Devenyns



Huwelijksfoto van Leon Van Quathem en Maria Vermeille te Knokke op 28 september 1932, in de "Brighton" (Noordoosthoek Kustlaan-Ebbestraat).