

Old Timers



Een elegantiewedstrijd voor automobielen in het Zoute in de jaren '30. Deze glimmende Jaguar doet ons denken aan de gangsterfilms uit de goede oude tijd. De tweede auto lijkt ons een Mercedes. Op de achtergrond het Grand Hôtel du Zoute op de noordwesthoek van het Albertplein.



Voor een toeristisch ritje met een luxe automobiel kon je in de jaren '20 terecht bij garagehouder Paul Salomez. Zijn publiciteitskaart was afgestemd op de talrijk aanwezige Engelse vakantie-gangers. Bij slecht weer kon het opgeplooid dakzeil worden opgespannen. De opname toont de automobiel bij het 'Monument der Gesneuvelden'. Salomez huurde in 1928 een garage in de Lippenslaan, eigendom van Jozef Janssens.



Deze luxe-auto voor 10 personen kon je huren voor ondermeer een excursie naar Middelburg op het eiland Walcheren. Of de prijs in concurrentie was met de stoomtram voor hetzelfde traject weten we niet! Voor de huur van deze automobiel kon je terecht in de villa 'La Garenne' in de Lippenslaan 89. Op de achtergrond het 'Club-House' van de golf op een hoog duin. De auto is van het type Minerva, van Belgische makelij, maar omgebouwd tot mini-busje.



En voor wie een autoritje te duur was kon men met de cuisse-tax (bille-tax) zelf trappen en een ritje maken in Knokke en omgeving. Verhuurder René Diet (°1899) uit Maldegem vestigde zich te Knokke als velomaker in de Lippenslaan 137. Zijn oudere broer Cyriel had zijn werkplaats als velomaker in de Leopoldlaan 61.

Opname gemaakt bij het Oosthoekplein met de 'Sapinière' in de achtergrond.