

Nu nog komt heel wat reactie op het boek *KNOKKE, ... DE JAREN '50* en dagen er heel wat interessante foto's op.

In die spetterende jaren mocht een orkestje niet ontbreken op gelijk welk bal of souper van de spaarkas. Op kermiszaterdag werd er gedanst in de café's of in de zaal *Oud Knokke*. Een orkestje was soms niet meer dan een accordeonist en een drummer.

Met deze opnames brengen we hulde aan een tweetal van Knokkes beste accordeonisten, namelijk René Neiryck (1933-1979) en René Janssens (1921-1995).

Neiryck behaalde talrijke eerste prijzen en was leerling van ondermeer W. Danneels uit Brugge.

René Janssens baatte vele jaren de *Concordia* uit met zijn echtgenote Simonne Wintein in de Piers de Raveschootlaan.



Fernand Depru achter de batterij en René Neiryck in het duivenlokaal van Segaert op de groentenmarkt.

*Fernand Depree
en René Janssens
in
Café Luchthaven.*



Het orkest Les Indés van Florimond Louwagie op Nieuwjaar 1960-1961 in het Memling Hotel. Aan de bas Maurice Michelin, aan de drums Fernand Depree, accordeon André Vande Bruele en pianist Florimond Louwagie (1926-1991).