



Knokke

# CNOC IS IER



West-Vlaanderen

Heemkring die de overleveringen en gebruiken van Knokke in ere houdt, met het achterhalen van geschiedkundige feiten, tevens om het tijdgebeuren voor de toekomst te bewaren.

Sekretariaat :  
André Sandelé  
De Klerckstraat 3  
8300 Knokke-Heist  
☎ 050/60.16.43



CNOC IS IER is een vereniging  
zonder winstbejag (v.z.w.)  
Lidmaatschapsgeld 250 fr.  
Ereleden: bijdrage vrij  
bij bestuursleden of op

Rekeningnummers van Cnoc is ier  
Generale Bank 280-0427920-90  
Kredietbank 478-4202601-29  
ASLK Knokke 001-0596593-22

allen op naam van de Heer Harold Van Eeckhoutte.

Jaarlijkse werking met:  
filmavonden, fietstochten, ont-  
hulling van platen, ruilbeurzen,  
Bevrijdingsmars,  
tentoonstellingen, medewerking,  
verstrekken van inlichtingen,  
Jaarboek, brochures e.a.

# CNOC IS IER

## EDITORIAAL

M I E L B U Y S S E onze vriend

=====

Hij was steeds een beste vriend van Knokke. In zeer vele bijdragen heeft hij er over geschreven, historie en aktualiteiten. Onder de weinige boeken die hij terecht bracht, is er het Boek van Knokke-het Zoute geweest (uitgave Erel). In korte tijd volledig uitverkocht in 1960, volgde geen tweede uitgave van dit werk van Emile Buysse. Als hulde aan de schrijver, besloten we vorig jaar in ons Jaarboek enkele van de beste bladzijden af te drukken. Maar zonder te vermoeden dat Miel op dit ogenblik in zijn laatste levensdagen was. Het Jaarboek '87 was reeds gedrukt als ons het nieuws van zijn overlijden bereikte.

Met de slotbladzijden uit zijn Boek wordt zijn nagedachtenis bestendigd. Het is een van de mooiste brokken literatuur over de streek. We hebben Miel Buysse te Knokke vele jaren lang gekend, vooral in het casino, op tentoonstellingen, op grote concerten, rond vedetten en kunstenaars. Hij hield van deze sfeer in de jaren '50 en '60. Toen de badstad weer volle glans kreeg. En hierover heeft hij als het ware

eindeloos geschreven, in Woensdagblad en Brugsche Courant (waarvan hij hoofdredakteur werd), achteraf in Vooruit en het Vlaams Weekblad. Als hij in een merkwaardige taal alles achterhaalde wat de streek doorheen de eeuwen boven water deed rijzen, dan bleef Knokke een van zijn uitverkoren onderwerpen.

Hij was Nederlander geboren, in 1910 te Terneuzen. Aan de Vlaamse kant van de Schelde was Sluis het stadje van zijn jeugd, zijn grootvader een populaire figuur, zijn vader hoofdonderwijzer. Emile J.C. Buysse studeerde in Oostburg en in Den Haag. In 1937 kwam hij naar Brugge, te St-Kruis, als journalist, om hier te blijven en om te schrijven. En zijn beste bijdragen kwamen voor ons in het Boek van Knokke. Hij overleed vorig jaar na een slepende ziekte op 77-jarige leeftijd.

Hier willen we Miel, onze vriend, onthouden in de galerij van de velen die reeds over Knokke schreven en voor het nageslacht herinneringen en indrukken vastgeleu hebben.

CNOC IS IER

