



TOESPRAAK VAN GERARD ADRIAENSSENS OP HET STADHUIS VAN  
KNOKKE , TER GELEGENHEID VAN DE 13e CANADESE BEVRIJDINGSMARS

Geachte Dames, Exellentie, MR de Volkvertegenwoordiger, heren  
Burgemeesters, Schepenen, Kolonel , Vrienden Para-Commando's  
vrienden van de Weerstand en van Cnoc is hier.

Welkom veteraan Lt Jim Alexander , U was een van de helden bij  
het bouwen van de HICKMANBRUG te Retranchement.

Over de heldendaden van de Canadese soldaten en van het VERZET  
heb ik deze middag reeds gesproken te Oostburg. Er waren toen  
ook andere helden, deze zonder wapens.

De burgers moesten uit hun brandende dorpen wegvlugten voor  
het moordende granaatvuur en kwamen met hun huilende kinderen  
terecht op de boerderijen in de polders, soms met 200 op één hoeve.  
Er werd graan gemalen, brood gebakken en dieren geslacht om al  
die mensen te voeden. De boerejongens molken de koeien samen met  
de vluchtelingen en werden soms verast door granaatvuur. Er waren  
doden en gekwetsten , de boereknechten spanden depaarden voor de  
wagen en voerden de gewonden naar het hospitaal op gevaar van hun  
leven, want de vliegers vlogen hier boven als roofvogels en schoten  
op alles wat ze zagen.

De oorlog kwam dichterbij, Sluis werd plat gebombardeerd, duizenden  
vluchtelingen stroomden knokke binnen. Hier was het de burgerwacht  
of Civiele bescherming en het Rode Kruis die een heldenrol vervulden.  
De burgerwacht liep de wegen af van de zes bochten tot aan het  
HAzegras om eten te halen bij de boeren, dikwijls onder levensgevaar-  
lijke omstandigheden . Samen met het Rode Kruis haalden ze de  
gekwetsten op en brachten deze naar hetnoodhospitaal de "Kolonie"  
ikzelf heb daar ook acht dagen gelegen, en heb daar al die jongens  
en meisjes bezig gezien, dag en nacht in de weer om de gewonden  
bij te staan.

Twee namen zullen we nooit vergeten , deze van Mevr Noël, die toen  
de engel van Knokke werd genoemd, en deze van dokter Eugene Mattelaer  
die dag en nacht op de bres stond en operaties uitvoerde in  
eilijke omstandigheden.

Wat me van die tijd het meest is bijgebleven; dat is de moed,  
het plichtsbesef, de offervaardigheid en eensgezindheid die er  
toen onder de bevolking heerste . Dat was het ware mirakel van  
Knokke, de EENSGEZINDHEID... is het dat niet dat we nu zo missen  
in dit land! We trokken toen allemaal aan dezelfde "streng",  
hadden allen hetzelfde verlangen, namelijk van de vijand af  
geraken, elkander helpen, en het er levend vanafbrengen.

Omdat dit alles en het offer van de Canadese Soldaten nooit zou  
vergeten worden organiseren we deze mars.

Ik dank iedereen die meegewerkt heeft tot het welslagen ervan  
in het bijzonder Gaspar Warnier en Schepen Danny Lannoy en ik  
dank U geachte heer Burgemeester voor het goede onthaal.

Gerard Adriaenssens  
stichter van de mars  
Knokke 1 November 1986





*Op 31 oktober 1986 kreeg veteraan Lt J.  
ALEXANDER de eer, samen met Veteraan  
Jack Fleger de "herdenkingssteen te onthullen  
aan de brug te Retranchement.  
Voortaan is het de HICKMANBRUG*





*De Engineers & Pipes and Drums marcheren over de HICKMANBRUG waar in 1944 een Bailey-Brug werd gelegd en waar de peletonssergeant Jack Hickman sneuvelde*

Gegevens over de 14e Mars zijn verkrijgbaar via afzonderlijke folders



STEUNFONDS "WELCOME CANADIANS " 1986

Guy LECONTE  
 Patrick VERBEKE  
 Adolf DUMONT  
 Mevr WILOT-BOERJAN  
 Emanuel DESUTTER  
 Hotel MEMLINC  
 Mevr DESMIDT-MAERTENS  
 Luc D'HONDT  
 Mevr VERMEIRE-VAN STEENE

Raoul STEYAERT  
 Francis VAN HERCK Carlton  
 Yvonne BROIDIOI  
 Michel D'HOOGHE-DELAERE Balmora  
 Alain DAUWENS Kinders Siska  
 Roger DE GROOTE  
 Pavillon DU ZOUTE  
 Mevr Noël  
 Maurice BREDA

Gerard ADRIAENSSENS