



Louis De Klerck werd op donderdag 18 mei 1912 OLHH ingehuldigd als burgemeester van Knokke. Dit ging gepaard met "grootsche feesten". Meerdere muzieken waren van de partij, in de "prachtige stoet gevormd door menigvuldige wagens en groepen". - Burgemeester De Klerck, klaar met schepenen, meer notabalen en de pastoor, was de enige met een dekoratie. Vóór de 1e porlen waren medailles eerder zeldzaam.

Knokke



1913



1922



1928



1930



1932



1936



1938



1945

medailles

(op ware grootte)



1969



1980

verzameling
Andre D'hont

STADHUIS



15 JUNI
1913



Boven: de herinneringsmedaille.
Rechts: luchtvaarder steeg, samen met Karel Saelens van de pompiers, met een ballon op. De affiche voor inhuldiging was twee meter hoog, met als grootste titel de Electricische Verlichting.

MIDDELD KNOCKE $\frac{1}{2}$

Officiële inhuldiging van het STADHUIS
op Zondag 15 JUNI 1913.

PROGRAMMA:

ZATERDAG 14 JUNI 1913, OPENING DER FEESTELIJKHEDEN
KANONGESCHOT-WANDELCONCERT

ZONDAG 15 JUNI 1913, KANONGESCHOT

Om 11 1/2 uur: Verdrinking LINGELING CONCERT

Om 4 uur: **Optocht der Maatschappijen**

Om 4 uur: **Ontvangst ten Stadhuis**

Om 3 uur: **CONCERTEN**

Om 2 uur: **OPSTIJGING**

Om 6 uur: **LUNCH**

Om 9 uur: **Groot CONCERT**

GROOTSCHE Electricche Verlichting

Prachtig VUURWIRK

Militaire Taptoe



Met de stoet delifeerden ook de leerlingen van meester Van Steede, goeverneur en burgemeester met notabelen op de pui van 't stadhuis, de chieke madams op de tweede verdieping. Iedereen was dubbel op zijn zondags.

Zondag 15 juni 1913 in de Badstad Knocke a/z Inhuldiging van het nieuwe

S T A D H U I S

op de vooravond ingezet met kanongeschot en wandelconcert, meer gebulder zondagmorgen, vooraleer de maatschappijen de optocht inzetten -----

Heel wat vooraanstaanden, daarbij goeverneur Janssens de Bisthoven van West-Vlaanderen, werden aan de stoomtram afgehaald.

Burgemeester De Klerck was omringd van de gemeenteraad om de vele genodigden op het stadhuis te ontvangen. Louis zei:

"Het schijnt dat we op een keerpunt staan van de geschiedenis onzer duurzame gemeente. Het aloude Knocke, het arm dorpen van voordien, dat in het mistige noorden verloren scheen, onder Gods zegen op wonderbare wijze ontwikkeld, is nu opgewassen tot een wijduitgebreide lachende, zonnige badstad, waar leven heerst en vreugde, welstand en weelde. En toch, wat we nu voor ogen hebben, schijnt maar een begin te zijn van wat de toekomst ons voorbereidt." ---

Een driedubbele hulde werd gebracht "aan dezen die meest door hun ondernemingsgeest of hun hoge bescherming de vooruitgang onzer badstad hebben bevorderd. Hulde vooreerst aan dit driemanschap: Verwee, Van Bunnan en Dumortier, die de eerste dijk hebben aangelegd en vóór alle anderen de toekomst onzer badstad voorzien en bewerkt hebben. Bijzondere hulde moet gebracht worden aan de familie Lippens en de familie Piers de Raveschoot, die niet zonder reden hun naam gegeven hebben aan de twee hoofdplannen. Hulde vooral om de schranderheid en de ondernemingsgeest van die wijze bestuurders van de Zoute-Polder die van Knocke het pronkjuweel hebben gemaakt der Belgische kust."

Er werd schuimwijn op geklonken.

Zo kwam het stadhuis terecht in 1913, volgens de plannen van bouwmeester Van Wassenhove uit Knocke, in "Brugsche stijl" gebouwd door aannemer Karel Saelens ook van Knocke.

Er werd een ballon opgelaten en 's avonds zaten 150 genodigden in de raadzaal aan voor een groots banket. En met meer toespraken.



Het hagelnieuwe stadhuis naast het Frans klooster, Verwee die verder schildert bij de Lippenslaan.

GEDENKTEKEN ¹⁴/₁₈



11 JUNI
1922

Op 11 juni 1922 werd het gedenkteken voor de gevallen Knokse strijders ingehuldigd. Het werd ontworpen door beeldhouwer Stynen uit Antwerpen. Op de eerste hulde aan de helden van 1914-18 was de hele gemeente aanwezig. Schepen Desmidt, die de gedenktekenactie op touw zette, sprak de geleghheidsrede uit. Leerling Camile Degraeve van de gemeenteschool deklameerde het gedicht van meester Delanghe: Het Knokse Volk aan zijn Doden
"En zien u'uw heldenlijven nimmer weer,
U geest ligt vruchtbaar in ons harten neer."

Onder: het bouwen van het monument, met (links) beeldhouwer Stynen tussen de steigers. Het was een voornaam moment toen de bronzen soldaten op ieder hoek geplaatst werden.





De eregenodigden op de tribune, rond promotor (pijl) Frans Desmidt.

Het slot van de ont-hulling op 11 juni 1922.



De ont-hulling op 11 juni 1922.

Het gedenkteken stond aanvankelijk nog in volle duinen, kwam in 1930 op het Eeuweestplein, bij de weg naar 't Zoute, nu op het Burgemeester Frans Desmidtplein.



INHALING BURGEMEESTER



Op 28 mei 1928 werd Frans Desmidt op plechtige wijze als burgemeester ingehaald. Het was op 2e Sinksendag, onder tien erebogen, terwijl er in de stoet twintig praalwagens waren en een achtal fanfares. De burgervader zei dat "hij er bewust van is van de krachtsinspanningen die zullen moeten gedaan worden om Knokke te brengen waar het zijn moet". Het feestmaal vond plaats in de Prince's, waar geluisterd werd naar Boedt, Buyl, Deckers, Edg. Lippens, Bob Claessens, Jan Claeys, De Does, Warren, Louis Vermeire, Van Zuylen en Frans zelf.

28 MEI
1928



Onder: burg. Desmidt bloot-
hoofds naast schepen Van
den Broucke, waar kommis-
saris Hoornaert de koets
begeleidt.





Bovens: huldetoespraak door de schooljeugd aan burg. Desmidt bij het stadshuis. — Rechts: de praalwagen van Knocke F.C. met rechts presen Raymond Aertssen mede achter het stoere paard. — Onder: de vooruitgang achter de traktor, met de nieuwste badkar van het Zoute. Mede in de stoet.





Boven: de praalwagen van het Oude Zoute.
Onder: de koets, met burg. Desmidt tegenover schepen Deckers
en sekretaris Claeys.



STOET EEUWFEEST

15
AUG. 1930



Bij gelegenheid van de honderdste verjaring van de Onafhankelijkheid, werd een grote medaille geslagen voor de bloemenstoet van Halfoogst



Foto's van de Eeuwfeeststoet vonden we niet terug.

Links: de met bloemen versierde auto van de Club Privé op de dag van de aanstelling van de burgemeester.

In de eeuwfeeststoet reden ook de meeste wagens van verenigingen mee, op 15 aug. 1930.

TONEEL

25 jaar WILLEN IS KUNNEN



Op 22 februari 1932 werd het 25-jarig bestaan gevierd van de toneelmaatschappij Willen is Kunnen. Een vergulde medaille werd uitgegeven, om aan de horlogeketting te hangen. Hulde werd gebracht aan de stichtende leden Alfons en Camiel De-

22 FEBR. 1932

Praelwagen van Willen is Kunnen, ook op de dag van de aanstelling van de burgemeester in 1928.



vulder en Frans Van Damme.

Het was in de winter van 1907 dat voor het eerst echt toneel gespeeld werd, in de Palace bij Bebever: "Het geheim van de veroordeelde" en "Het erfdeel van Tante Belle". Een vast toneel werd opgetimmerd. De toneelkring verhuisde nadien naar het Düssel-dorfer Hof bij Flor Rombout. De schermen werden geschilderd door Alfons Heyneman en Achille D'hont, waar Raymond Amys en Valère Devinck toneelschikkers waren. Grote toneelfiguur doorheen de jaren was Camiel Devulder. Na de eerste oorlog verhuisde Willen is Kunnen naar de Central, dan naar de nieuwe Prince's. Er werd gespeeld voor liefdadigheidswerken, voor de openbare onderstand, od-strijders en ook voor de kladeren van de arme eerstekommunikanten.

Voor de 1e oorlog was Arthur D'Hooghe voorzitter, Leon Verheye ondervoorz., Frans Van Damme schrijver, Gustaaf Flama penningm. Na de oorlog werd Frans Desmidt voorzitter, waar hij met de toneelgroep (volgend blad) poseert in 1921. Toen waren er ook vrouwen bij, want voorheen traden enkel de mannen op.

Willen is Kunnen verdween met de 2e oorlog.



Op de eerste rij v.l.n.r.: Achille D'hont, Julienne Dejude, Leon Verheye, Frans Desmidt, Camiel Devulder, Germaine Van Loocke en François Van Damme; tweede rij: Georges Eeckeman, Henri Dujardin, Eugène Lesy, Albert D'Hooghe, Cyrille Devulder, Georges Rotsaert, Raymond Amys en Arthur D'Hooghe; achteraan: Victor Verheye, Maurice Segers, Dejonghe, Raymond Heyneman, Leon De-witte, Maurice Stepmann, Alfons Devulder, Joseph Dessauvages en Alfons Fevery

RIJKSWEG KNOCKE - MALDEGEM



Bij de plechtige openstelling van de rijksweg Knocke-Maldegem kwam de badplaats in 1936 ook dichterbij het binnenland. Men moest niet langer meer rondrijden over Brugge. De auto werd het vervoermiddel voor de toekomst. Dan maar meer en beter wegen aanleggen.

Burgemeester Desmidt was ook kamerlid geworden en voor de opening van de nieuwe weg had hij gouverneur en ministers als genodigden.



JULI 1936



De brug over de kanalen was een halte op de inhuldiging van de weg Knokke-Maldegem. Op de bovenste foto merkt men o.m. bij de dames links mevr. Desmidt en mevr. Deckers. Centraal staat, achter de persoon op de voorgrond, Carlos Vermeire. Op de achtergrond rechts vader Delattre en architect Wassenhove. Op de onderste foto moeten heel zeker de aannemers voldaan lachen.

Namen achterhalen is niet altijd gemakkelijk,-

wie iemand herkent op een of andere foto doorheen deze bladzijden, zal ons p[re]zieren met ze te laten weten.

1936 was een groot jaar, waarin ook de badinstelling van het Zoute ingehuldigd werd. Maar hierover zagen we nimmer een medaille.

REDDINGSDIENST WEDSTRIJD



AUG
1938



Wie dit allemaal zijn, zou Fons Lierman ons kunnen vertellen,
want hij is er ook bij, met de redders en controleurs van 1930
(2e van rechts achteraan). In dit jaar werden reeds diploma's gewonnen.



Boven: de redders met hun praalwagen voor de stoet.
Onder: de loods voor de reddingsboot was ten oosten van de vuurtoren





MEDAILLE VOOR DE BEVRIJDING 1944

Op de eerste herdenking van de Bevrijding in 1945, werd op 1 november het bijzonder ereteken van Knocke op Seg .uitgereikt

1 NOV.
1945
een jaar later

Burgemeester Deckers sprak de aanwezigen toe op het Verweeplein.





1969



Op 1 november wordt ieder jaar de Bevrijding herdacht. Op de 25e verjaardag werd een badge uitgegeven, 1944-1969. Er waren ook grote feestelijkheden en een tentoonstelling in het casino.

Cnoc is ier nam, met Gerard Adriaenssens, Gaëpar Warnier en Danny Lannoy het initiatief om de Bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke in te richten. Meer dan tweeduizend deelnemers leggen de 33 km. af.

1979



A. D'hoont



De Stokkeschutters in het Zoute in 1932.



Vlaamsche Scherpschutters met schepen Rombout, Renan en Leon Verheye, Frans Van Steene, ook gadekoreerd.

Meer medailles voor Vlaamsche Scherpschutters, centraal schepen van de Valde.



de Kustvrienden



Foto- en
Filmkring

1972



Dierenbescherming

Hondenshow



en de "andere..medailles



1976



Wandelende
Noordzee Baby's



Kultuur
verdienste



1976

de Smoeltrekkers
van de Oosthoek



1975

Cowboy's
karnavalgroep