

Knokse praat



Het gemeentehuis was eerst in 't Kalf en kwam in 1871 in "De Zwaan" in 't dorp, om bij het begin van de 20e eeuw de COMMUNAL (zoals hierboven naast Hotel Cosyn en Hotel de la Couronne) als lokaal te krijgen. Het stadhuis kwam in 1913 definitief bij 't Verweeplein. *Kalvarieberg*

En hier kwamen dan de Knokkenaars, aangespoelden en de "anderen".



ieder huusje heeft zijn kruisje

in de pers...



De klassieke «familiefoto» van onze «gemeenteploeg anno '83» werd genomen na de aanstelling.

zei vader Cats: als De politiek is een hiekenhot; elh wil of de bovenste sport om te krijgen of een anders kop.