

"Knokke onder de oorlog 1939-45"

HEEMKRING
CNOOC IS IER



zal voor het lidgeld 1983 het eerste deel laten verschijnen van de geschiedenis van Knokke onder de tweede wereldoorlog.

Het zal de eerste maal zijn dat "KNOKKE ONDER DE OORLOG 1939-45" in boekvorm verschijnt met een hele reeks onuitgegeven teksten,

o.a.

- Knokke aan de vooravond van een nieuwe wereldbrand.
- De mobilisatie en mei 1940.
- De bezetting jaar per jaar, week per week.
- Het dagelijks leven met beperkingen, rantsoenering, zwarte markt, Kommandantur.
- De "nieuwe orde" kon niemand overtuigen.
- Het verzet en de klandestiene pers.
- Vaderlandsliefde die naar folterkampen leidde.
- De hoop herleefde op 6 juni 1944
- Knokke tijdens de insluiting van sept.-okt. 1944.
- De Bevrijding op 1 nov. 1944
- "Viktorie" naar 8 mei 1945 toe.

"KNOKKE ONDER DE OORLOG 1939-45" (1)

door André D'hont

zult u ontvangen in de loop van januari 1983
na storting van het lidgeld 1983
enkel 200 fr.

op rekening 280-0427920-90 "Cnoc is ier"
(zie stortingsbulletin)

VIKTORIE
WEEKBLAD VOOR KNOKKE - HEIST -
BLANKENBERGE en ONLIGGENDE
— REDACTIE EN AANKONDIGINGEN —
"VICTORY" - Lippenslaan - KNOKKE
— DAG DER BEVRIJDING —
1e JAAR — Nr 1 — PRIJS : 1 Fr.

KNOKKE VRIJ!