

## Met "Cnoc is ier" op historische Knokse wegen het jaar rond

Bij de molen van Moeder Siska werd een plaat aangebracht.

Gerard Adriaenssens bewaart thuis de herinneringen aan de Bevrijding.



Het bestuur van "Cnoc is ier", v.l.n.r. vooraan: Rudi Vermeire, André Dhont, Jimmy Debruecker, André Sandedé, Willy Desmedt, Achteraan: Gaspar Wannier, Alfons Lierman, Gerard Adriaenssens, Yves Tourain, Harold Van Eeckhoutte en Dany Lannoy.



Bij de draak die over Fort St.-Pol waakt, ontving Roger Nellens "Cnoc is ier".

## Hoe het groeide en bloeide te Knokke



Eerst liep van het dorp en de kerk doorheen de duinen een pad naar zee, vooraleer in 1878 de Zeestraat rechtdoor getrokken werd.



Het oude Zoekte lag als een vreedzame huizengroep aan de rand tussen Zoutepolder en duinen tot de dag dat met de Dominikanenkerk in 1925 alles geleidelijk verdrongen werd. Cijfers verwijzen naar tekst in "Hoe het groeide en bloeide te Knokke" door André Dhont.

Cliché's "BRUGSCH HANDELSBLAD" waarin regelmatig al het nieuws over de activiteiten van "Cnoc is ier" verschijnt.