

## BEKROONDE OPSTELLEN OVER KNOKKE

---

Nota: De werken zijn in alfabetische volgorde der kandidaten met vermelding van hun resp. scholen opgenomen.

+++

### I. Vijfde leerjaar: schooljaar 74-75 KNOKKE-HEIST

Ik ben een meisje van 10 jaar en ben in Knokke-Heist geboren. Het is er een plezierig leventje. Als het zomer is kun je gaan zwemmen in zee of in de zwemkom. Je kunt naar Siska gaan om je te vermaken. Je kunt ook naar een vakantiekolonie gaan, en je kunt nog een hele boel andere dingen doen die je graag wenst.

Knokke-Heist is een badstad. Veel toeristen komen hier hun vakantie doorbrengen. Waarom? De zee en het strand, sportactiviteiten, de natuur, de cultuur, de kongressen, vermakelijkheden, en het achterland. Knokke-Heist wordt "tuin van de Noordzee" genoemd; er zijn vijf stranden, samen 12 km. lang: Heist, Duinbergen, Albertstrand, Knokke, Het Zoute. Ieder strand heeft een eigen karakter: familiaal, residentieel, elegant, sportief en mondain. Een palet waar ieder toerist zijn gading vindt. Hier kun je ook verschillende sporttakken beoefenen: zeilen, zwemmen, schermen, tennis, golf, golfminiatur, bowling, paardrijden, enz.

De natuur is een bron van vitaliteit; Knokke-Heist heeft zich vooral ingespannen om die bron zo gaaf mogelijk te bewaren; een voorbeeld hiervan is het Zwin. Gedurende eeuwen heeft het Zwin een rol gespeeld in de historie van Vlaanderen. De wandelaars kunnen daar in alle kalme en rust prachtige wandelingen maken. Vogelliefhebbers kunnen in het reservaat terecht.

Kultuur: gedurende jaren is Knokke-Heist het ontmoetingscentrum van internationale artiesten. Zijn internationaal vuurwerkfestival is overal bekend en zeer gewaardeerd. Zijn bloemenstoet, de zeewijding, het salon van de humor, folkloremarkt, de Heistse klakkertjes, en nog zo veel meer.

Het achterland, de landschappen, zoals te Oostkerke en Damme, veranderen iedere keer van kleur, zodat vele schilders hier inspiratie opdoen. Knokke-Heist ligt ook op enkele kilometers van Brugge, die niet voor niets "Brugge, die mooie" genoemd wordt. Ook de haven van Zeebrugge is een bezoek waard. En niet alleen om zijn verse vis en garnalen, maar ook om het aankomen en wegvaren der verschillende boten.

Daarom ben ik zeer tevreden een inwoner van Knokke-Heist te zijn.

DESMET Linda (K.A.Knokke-Basisschool)

## KNOKKE

Waar Knokke in de jaren 1252 met het Zwin een voorname vissershaven was, met echter betrekkelijk weinig inwoners, dan is het Knokke van nu uitgegroeid tot één van de belangrijkste badsteden van ons land. Stond in het verleden Knokke in de aktualiteit met zijn reeds genoemde vissershaven en veel later met zijn luchthaven, dan menen we toch terecht te mogen zeggen dat onze badstad nu in het toppunt der toeristische belangstelling staat. Burgemeester en schepenkollege laten niets aan het toeval over om binnen en buiten de grenzen de aandacht te trekken van de verlofgangers aan hun geliefkoosde badstad. Zodoende laten ze de plaatselijke inwoners op meer dan bevredigende wijze hun boterham verdienen. Het Casino, de vele prachtige residenties en hotels, het strand met zijn nog overgebleven duinen, het vogelreservaat met het Zwin en de verscheidene bezienswaardig- en vermakelijkheden zijn ware trekpleisters van het stilaan alomgekende Knokke. Laatst bracht de televisie onze badstad nog in 't licht tot ver over de grenzen door zijn deelneming aan "Spel zonder Grenzen". Verder zijn nu ook zijn jaarlijkse traditionele vuurwerken stilaan bekend en brengen een ware volkstoeloop met zich mee. Zoals op vroegere kermissen de oude inwoners van Knokke uit volle borst zongen van "Vivat 't Noorden, Knokke is hier", zo voelen wij ons op onze beurt toch een weinig fier omdat ook wij nu tot deze inwoners behoren.

We besluiten met allen te danken die door de jaren heen, meegewerkt hebben aan de opbouw en de bloei van onze badstad, en die werkelijk van Knokke de "tuin aan de Noordzee" hebben gemaakt.

NOBUS Henk (5e C, Gesubs. Vrije Gem. Lag. School)  
Sportlaan Knokke

+++

## KNOKKE.

De mooie badstad Knokke ligt langs de helderblauwe zee, met haar witte, schuimende golfjes, die bij vloed de kleurrijke schelpen en zeesterren bedekken. In de warme zonnestrallenglinsteren de duizenden zandkristallen en op de stranden zijn vele toeristen aan het zonnebaden. In de verte ziet men de wapperende vlaggen van de speedboten, die voorbij varen. Recht voor het strand staat onze mooie Casino met zijn wereldberoemde luster. Het is de grootste van heel Europa. In dit gebouw treden beroemde artiesten op. Tegenover de Casino staat La Réserve, waarnaast het stille zegemeer rust. 's Zomers worden daar internationale vuurwerken afgeschoten. In de aantrekkelijke badstad Knokke ligt ook het wonderlijke natuurreservaat: het Zwin. Daar kan men de kleine eendjes zien die hun donzige kopjes eens diep onder water dompelen. Daar zien we de ooievaars die hoog boven je opvliegen met gestrekte poten en hals. Even verder in het Zwin kan men in de laagvlakte de mooie paarse zwinnebloempjes zien bloeien. Op de dijk lopen vele wandelaars te genieten van de goede zeelucht. Tuut! Tuut! de mensen stappen in en daar vertrekt het treintje voor een mooie

rondrit door het zonnige Knokke. We rijden voorbij het enige Zoute met zijn prachtige villa's met sierlijke bloemtuintjes die verscho- len zitten achter de mooie dennebomen. Even later rijden we voorbij de Ciska's, waar de kinderen zich leuk vermaken en lekkere wafels smullen. Nog even langs de winkels in het Zoute en tuf, tuf, het teintje staat weer klaar op de dijk voor een nieuwe rondrit door on- ze mooie stad. De sportieve mensen gaan vaak tennissen of gaan naar de grote golf. Soms gaan ze zwemmen in de "Swimming Pool".

Zo ziet u dat Knokke er heel mooi uitziet en dat men zich nooit moet vervelen. We mogen wel fier zijn op onze mooie badstad.

VERHEYE Ingrid (Gesubs. vrije Gem. Lag. Sch.)  
Diksmuidestraat Knokke

+++

### KNOKKE, STREKE VAN GELUK EN VREE

Op een mooie, prachtige zomermorgen nam ik mijn nieuwe fiets voor een tochtje door onze badstad. Ik fietste langs de fleurig en prach- tig versierde tuinen van het Zoute. Toen reed ik door het mooie, groe- ne dennebos waar alles van top tot teen in bloei stond. Opeens bedacht ik me om naar het strand te gaan.

Ja, Knokke heeft ook een prachtig wit strand. Ginds speelden dui- zenden kinderen terwijl de mensen aan het zonnebaden waren. Enkelen zwommen in de Noordzee. Op zee lag een reddingssloep om de mensen te verwittigen als er gevaar dreigt. Toen reed ik naar het Casino waar een prachtige luchter hangt. Vandaar af reed ik naar het vogel- reservaat: het Zwin. Men kan er eenden, zwanen, ooievaars en nog ve- le andere prachtige vogels gadeslaan.

Het is te hopen dat we nog veel mogen genieten van de prachtige stad Knokke!

WISSE Jacques (Sted. Jongensschool Knokke)

+++

## II. Zesde leerjaar: schooljaar 74-75

### KNOKKE-HEIST

Knokke-Heist is naar mijn mening de mooiste badplaats van de Bel- gische kust. Prachtig gelegen aan de Noordzee en met maar liefst 11 km goudgele stranden, waar duizende toeristen op zonnige zomerdagen zich lekker bruin laten branden, en de kleintjes lustig kunnen spelen in het gele zand. Ja, zelfs uit andere werelddelen komen reizigers om onze mooie badstad te bezoeken. Buiten het strand kunnen onze gasten natuurlijk ook een uitstapje doen naar het Zwin, waar ze de zeldzaam- ste vogelsoorten kunnen bekijken.

Of... ja, zij kunnen ook naar het zwembad gaan, waar jong en oud naar hartelust kan zwemmen in het verwarmd zeewater. Voor sportmen- sen is Knokke-Heist de geschikte plaats om hun geliefde sport te be- oefenen. Ze kunnen tennissen, golfspelen, voetballen, paardrijden, en uiteraard ook zwemmen. Andere sporten kan men beoefenen in de

sporthal "De Stormmeeuw" of in de twee andere sportstadions waarover Knokke-Heist beschikt.

Wanneer de bezoekers 's avonds niet weten wat doen, dan kunnen zij nog altijd in het Casino terecht, waar vedetten uit alle hoeken van de wereld komen optreden of ze kunnen ook rustig gaan dineren in een van de gezellige restaurants.

En daarna kan men in de gastvrije hotels overnachten tot men 's morgens door de warme zonnestralen wordt gewekt.

DEBING Inge (K.A. Knokke-Basisschool)

+++

### EEN UITSTAPJE

Op zekere dag bespraken we een uitstapje in Knokke-Heist. Wat is er eigenlijk de moeite waard om te gaan bezien? Oh, van alles is er in overvloed. Je zou bijna zeggen: "Je kunt het niet in één dag doen!" Wij zouden het toch proberen in één dag te doen.

Een overzichtje van de reis: eerst gaan we "La Réserve" bezoeken. Daarna het Casino, de watertoren, "Laguna Beach", het kapelletje aan de Graaf Jansdijk, het kijkdorp en het Zwin, het strand. Niet weinig voor één dag!

Eerst gaan we, zoals afgesproken, naar "La Réserve". Het mooie hotel, waar ze nu werken uitvoeren om het te vergroten.

Daarna is het Casino aan de beurt. Daar gaan we de tentoonstelling van schilderijen bezien. Ook de grootste luster van Europa. De speelzaal is er ook nog, maar daar mogen wij niet binnen. Het Casino van Knokke-Heist is ook belangrijk voor de "Gulden Zeezwaluw".

Na een bezoek aan het Casino rijden we verder naar de watertoren, die zopas vernieuwd is en deze heeft nu een mooi uitzicht en een grotere inhoud!

Dan rijden we maar verder. We gaan "Laguna Beach" bezoeken. Dit mooie gebouw ligt aan het meer van Heist.

Daarna keren we terug naar Knokke, waar we het kapelletje bezoeken langs de Graaf Jansdijk. Je kunt het al zien vanop verre afstand. De witgekalkte stenen en het leien dakje vallen goed op. Binnen zien we "de grot van Lourdes" en "O.L.V van Lourdes". Daar zijn we vijf minuten blijven bidden.

Daarna hebben we onze reis voortgezet naar de zeedijk, het strand, waar in de zomer duizenden kinderen stoeien.

Nu nog even pauseren in "Marie Siska". Het stond wel niet op het programma, maar kom. Wij krijgen daar de gelegenheid om te stoeien, op het speelplein. En een wafel hoort er natuurlijk ook bij.

Daarna hebben we onze reis voortgezet naar het museum "Sincfala" te Heist dat een oudheidkundig museum is. Wat een dag zeg! Jammer, maar we moeten doorrijden, nu naar de "Speelman", waar we het zwemdok en de grote sporthal bezoeken. Eventjes uitrusten en dan maar verder naar het "kijkdorp". Dit mooie dorp werd nog niet lang geleden opgericht.

Oei, wat gaat de tijd snel zeg! Het is al vijf uur. Vlug nu terug

de auto in en naar Knokke, naar het Zwin. We gaan nog even vóór het avond wordt, de dieren in het Zwin goede avond wensen.

Ja, het is toch al tijd geworden om huiswaarts te keren, want het is al zeven uur. We hebben bijna twee uur in het Zwin rondgewandeld.

Nu vlug naar huis en naar bed, want na zo'n dag ben je zeker moe. Slaap wel!

DEMEESTERE Stefan(Gesubs. Vr.gem.school)  
Diksmuidestraat Knokke

+++

KNOKKE  
-----

O, Knokke, wat ben je een heerlijke stad!

Ik ben hier geboren en vind het een leuke stad, vol van avontuur. Speeltuinen, sporthallen. Het fijnste is de zee. Als je 's avonds naar de ondergaande zon kijkt en naar op- en afgaande zee, dan zou je Knokke wel een mooie stad vinden. Ook daar zijn er hotels, restaurants. De drukste laan is de Lippenslaan. In het Zwin hebben we een vogelreservaat; daar kun je al de vogels die je kent, zien, en genieten van de gezonde lucht. Je kunt hier ook auto- en paardrijden. In de zomer zijn hier zoveel toeristen dat je bijna op de hoofden loopt. Hier in Knokke komen we niets tekort. Och, als ik alles zou moeten noemen: parken voor oudjes, ziekenhuis, scholen, markten, enz. Het is meer een stad van avontuur. Als je op reis gaat, krijg je al gauw heimwee. Je wil terug naar een stad vol avontuur...

VAN DE LUYSTER Dorinne(Sted. Jongenssch.)  
(Edw.Verheyestraat)

+++

KNOKKE, MIJN BADSTAD.  
-----

Knokke is een riante badstad gelegen dicht bij de Nederlandse grens. Het heeft als hoofdlaan de Lippenslaan, die haar naam te danken heeft aan de familie Lippens.

Tijdens de zomermaanden is het Albertstrand een mierenhoop. De zon tovert de melkwitte toeristen om in gebronsde figuren. Het Zwin, met het vogelreservaat, wordt ook door vele mensen bezocht. Op het Verweeplein kun je het borstbeeld van de kunstschilder Alfred Verwee bezichtigen. Onze golf is internationaal bekend.

Knokke is ontstaan in de jaren 1400. Na verschillende overstromingen werden er dijken gebouwd: namelijk de Graaf Jansdijk, Kalvekeetdijk en nog vele andere. Men bracht ook vele inpolderingen aan. De molen van het Kalf werd al verschillende malen gerestaureerd. Op het Zegemeer wordt elk jaar het internationaal toernooi voor het prachtigste vuurwerk gehouden. Nog niet lang geleden werd ook op het Verweeplein "Spel zonder Grenzen" gespeeld. Als je enkele adembenemende toertjes op een knotsgek karretje wilt rondrazen, dan kun je terecht op de go-carting van het Zoute. De kinderen en ook de volwassenen

kunnen zich ontspannen in het Lunapark of in de mini-golf. Wil je 'n lekker wafeltje eten, dan zijn er de verschillende Siska's, die Knokke bezit, met hun mooie speeltuinen.

Het Casino is ook gans Europa door bekend. Daar houdt men allerhande festivals. Het Zoute, met zijn vele winkels, zijn mini-golf en zijn kronkelende paadjes tussen de kleurrijke villawijken, wordt ook ieder jaar druk bezocht. Het bos biedt een ideale plaats voor een ontspannende wandeltocht. De sportlui kunnen aan sport doen in het stadion. Wie een verfrissing wil hebben, kan terecht in de "Swimming Pool".

Zoals je kunt zien, komt zowel jong als oud aan zijn trekken. Eigenlijk is Knokke een "parel aan de Noordzee".

WÆGHE Luc(Gesubs.Vrije Gem. Lag. School)  
(Sportlaan - Knokke)

+++  
KNOKKE

-----

Knokke is de stad waar ik geboren ben. Ik ben fier hier te wonen en Knokkenaar te zijn.

Als men langs de drukke staatsbaan Knokke binnenkomt, ziet men het torentje van de oude kerk van ons vroeger dorp. Vroeger was dit de kern van ons landelijk dorpje, Cnoc. Daar vlakbij stond een molen. Dat zag ik op de oude prentkaarten die mij de indruk gaven van landelijke rust. Ontdekt door schilders als Verwee en Rops, werd Knokke een badstad die nu wereldbekend is. De Zeeweg, vroeger de weg van 't dorp naar de zee, en thans de Lippenslaan, ontplooid zich als de levensader van de shopping. Op het einde van die laan kom je aan de zee en aan het goudgele strand. Hier snuiven we frisse zeelucht op, die zoveel stadsmensen aantrekt. Links van ons bemerken we het Casino, één van de mooiste van Europa. Jaarlijks brengt deze onze stad in internationale TV-programma's, die alzo de "tuin aan de Noordzee" bekend maken. Rechts gaan we naar het Zoute, een prachtige villawijk van witte gevels en rode daken op een groen veld, afgeboord met bomen en bloemen. Links en rechts staan hotels en appartementsgebouwen die aanduiden dat er vele mensen hier gaarne komen.

Verder komen we in de grote Zwinvlakte, vroeger de inham naar Brugge, doch nu verzand. Daar vinden we een prachtig natuurreservaat, opgericht door graaf Lippens, waar we alle vogels van onze streken aantreffen. Deze Zwinvlakte is omringd met dijken, en daar achter bevinden zich de polders met talrijke landbouwbedrijven. Daar is men nog steeds te Knokke en men voelt zich op de buiten.

Ja, ik ben gelukkig hier te wonen want hier heb ik ruimte, groen, bos, duin, strand en zee.

WARNIER Henk(Stedelijke school Knokke)  
(Duinviooltjesstraat)